



ΕΤΟΣ 52ον

26 Σεπτεμβρίου 2004

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 39 (2678)

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

«Οὗτός ἐστιν ὁ Μαθητής ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων»

Ἡ Ἐκκλησία μας ἐορτάζει σήμερα τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καὶ Θεολόγου. Δέν εἶναι τυχαῖο πού ἡ Ἐκκλησία μας, σέ μιά παράδοση ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς εἴκοσι αἰώνων, χάρισε τόν τίτλο τοῦ θεολόγου μονάχα σέ τρεῖς Ἅγίους: τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο, τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο καὶ τόν Ἅγιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής, ἔγραψε τό τέταρτο Εὐαγγέλιο, τίς τρεῖς Καθολικές Ἐπιστολές καὶ τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως πού κλείνει τὴν Καινὴ Διαθήκη. Δέν ἤξερε πολλὰ γράμματα. Ὅμως ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τόν κατέστησε πυρφόρο δοχεῖο τοῦ Παρακλήτου καὶ καθηγητὴ τῆς Ὁρθοδόξου Θεολογίας.

Θεολογία: βίος ἀσκήσεως, προσευχῆς καὶ ἀγάπης

Ἡ θεολογία εἶναι ἡ ἀληθινὴ ζωντανὴ τροφή καὶ ὁ τελικὸς προορισμὸς κάθε ἀνθρωπίνης υπάρξεως. Ἡ θεολογία εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς καὶ μάλιστα τῆς ζωῆς τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν ἄλλον. Αὐτὸ μαρτυρεῖ μέ σαφήνεια καὶ διδάσκει μέ βεβαιότητα ἡ ζωὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἄλλῃ ὄχι μόνο ἡ προσευχὴ καὶ ἡ ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ ἄλλες εὐαγγελικὲς ἀρετὲς πού ἡ ἐκπλήρωσή τους ἀποτελεῖ τό ἄθλημα τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ ὀρθοδόξου πιστοῦ, εἶναι ἐξ ἴσου ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ἀληθινὴ Ὁρθόδοξη Θεολογία. Γι' αὐτὸ καὶ στό κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο ὁ Κύριος λέγει: «Ἐάν ἐσεῖς μείνετε στό λόγον μου, θά εἴστε πραγματικὰ μαθητὲς μου καὶ θά γνωρίσετε τὴν ἀλήθεια» (Ἰω. 8, 31-32) καὶ «ἐάν μέ ἀγαπᾶτε, θά τηρήσετε τίς ἐντολές μου» (Ἰω. 14, 15).

Χριστὸς καὶ Θεολογία

Ἡ ἀληθινὴ θεολογία εἶναι πρωτίστως καρπὸς τῆς φανερώσεως καὶ ἀποκα-



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ίω. ιθ' 25-27, κα' 24-25)

Ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης

*Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆκτισαν παρὰ τῷ Σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ Μητήρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφή τῆς Μητρὸς αὐτοῦ Μαρία, ἡ τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν Μητέρα, καὶ τὸν Μαθητὴν παρεστῶτα ὄν ἡγάπα, λέγει τῇ Μητρὶ αὐτοῦ· Γύναι, ἰδοὺ ὁ υἱός σου. Εἶτα λέγει τῷ Μαθητῇ· Ἴδου ἡ μήτηρ σου. Καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ Μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. **Οὗτός ἐστιν ὁ Μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων,** καὶ γράψας ταῦτα· καὶ οἶδαμεν, ὅτι ἀληθὴς ἐστὶν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ, ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ' ἓν, οὐδὲ αὐτὸν οἴμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν.*

ἡλύψεως τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεογνωσία καὶ θεολογία εἶναι καρπὸς τῆς προσωπικῆς μας συνάντησης μετὰ τὸ Θεό, τὸν φανερωθέντα καὶ ἀποκαλυφθέντα στὸ Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὸν Ὅποιο ὁ Θεὸς θεμελίωσε τὴν προσωπικὴ Του σχέση καὶ κοινωνία μετὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο.

Χωρὶς τὸ Χριστό δὲν ὑπάρχει οὔτε θεολογία, οὔτε θεογνωσία. Γι' αὐτὸ καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποκαλοῦν τὸ Χριστό πρῶτο ἀληθινὸ θεολόγο, πού μᾶς ἀποκαλύπτει καὶ μᾶς παρέχει τὴν ἀληθινὴ θεογνωσία. Ὁ Θεάνθρωπος Χριστὸς δὲν εἶναι μόνο ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ πηγὴ τῆς θεολογίας, ἀλλ' Αὐτὸς ὁ ἴδιος, ὡς Ὁδός, Ἀλήθεια καὶ Ζωὴ (Ἰω. 14, 16), εἶναι συγχρόνως καὶ μεσότης καὶ τέλος καὶ πληρῶμα ὁλόκληρης τῆς γνώσεώς μας περὶ Θεοῦ καὶ ζωῆς κατὰ Θεόν καὶ ἐν τῷ Θεῷ. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἡ Ὁρθόδοξη Θεολογία εἶναι πάντοτε καὶ κατὰ πάντα χριστολογικὴ, τριαδολογικὴ καὶ πνευματολογικὴ. Διότι, ὅπως ἠέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, καὶ μόνο τὸ ὄνομα Χριστὸς συμπεριλαμβάνει τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Μιλήσω γιὰ τὸ Θεό – μιλάει ὁ Θεός

Ἡ θεολογία, ἥτοιπὸν, δὲν εἶναι μόνο τὸ νὰ ὁμιλοῦμε περὶ Θεοῦ, ἀλλὰ τὸ «συγγίνεσθαι Θεῷ» (Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς). Τὸ θέμα εἶναι νὰ ζήσουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία αὐτὴ τὴν ἐμπειρία καὶ νὰ τὴν ἀφήσουμε σάν προζύμι νὰ ζυμώσει ὅλο τὸ φύραμα. Καὶ ὅπως χαρακτηριστικὰ ἠέγει ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: «Ὅταν ἀκούει κανεὶς Αὐτὸν τὸν ἕνα Λόγο (δηλαδὴ τὸ Χριστό), τότε καταλαβαίνει τοὺς λόγους τῶν ὄντων, δηλαδὴ τὴν αἰτία καὶ τὸ σκοπὸ τῆς ὑπάρξεως τῶν ὄντων. Τότε νιώθει, ὅτι ὄντας ἀκίνητος τὰ κάνει ὅλα καὶ ὄντας κάπου εἶναι παντοῦ».

Ἄς εὐχόμεσθε, μετὰ τὴν πρεσβεΐαν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, νὰ ἀκοῦμε πάντοτε τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἤμε ναι σὲ αὐτὴ τὴ φωνή. Ἔτσι θὰ γίνουμε κατὰ χάριν Θεοῦ, ἄνθρωποι ἀγάπης καὶ θεοφόροι, ἀληθινοὶ θεολόγοι.

† Ὁ Φ. Ἀ.

Μετάφραση τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκείνον τόν καιρό κοντά εἰς τόν σταυρόν τοῦ Ἰησοῦ ἐστέκοντο ἡ μητέρα του καί ἡ ἀδελφή τῆς μητέρας του, ἡ Μαρία ἡ σύζυγος τοῦ Κλωπᾶ καί Μαρία ἡ Μαγδαλνή. Ὅταν εἶδε ὁ Ἰησοῦς τήν μητέρα του καί τόν μαθητήν πού ἀγαποῦσε, νά στέκεται κοντά τῆς, εἶπε εἰς τήν μητέρα του, «Γυναίκα, νά ὁ υἱός σου». Ἐπειτα εἶπε εἰς τόν μαθητήν, «Νά ἡ μητέρα σου». Καί ἀπ' ἐκείνην τήν ὥραν τήν ἐπῆρε ὁ μαθητής στό σπίτι του. **Αὐτός εἶναι ὁ μαθητής πού μαρτυρεῖ γι' αὐτά** καί τὰ ἔγραψε καί ξέρομεν ὅτι ἡ μαρτυρία του εἶναι ἀληθινή. Ὑπάρχουν καί πολλά ἄλλα πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς, τὰ ὁποῖα, ἐάν γραφοῦν καθένα, νομίζω ὅτι οὔτε αὐτός ὁ κόσμος δέν θά χωροῦσε τὰ βιβλία πού θά ἐγράφοντο. Ἀμήν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀνωτιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

... Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, στάθηκε ὁ πιό ἀγαπημένος μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Καί ἦταν ὁ μόνος μαθητής, ὅταν οἱ ἄλλοι ἀπ' τό φόβο τους σκορπίστηκαν, πού μαζί μέ τήν Παναγία βρέθηκε παρῶν στή Σταύρωση, ὅπου ὁ Ἰησοῦς τοῦ παρέδωκε τήν Παναγία Μητέρα του, νά τήν πάρει «εἰς τὰ ἴδια» λέγοντάς του: «Ἰδού ἡ Μήτηρ σου». Κ' ἔτσι ὁ Ἰωάννης ἔγινε τό τέκνο μέ τίς τρεῖς μητέρες: πρῶτα γυιός τῆς Σαλώμης, ὕστερα «υἱός τῆς βροντῆς», κατά τό λόγο τοῦ Κυρίου, καί τώρα γυιός, κατά χάρη καί θέση, τῆς Παναγίας Θεοτόκου.

Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διέσωσε μιά ἀπειρία θαυμάτων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, πού μπορεῖ νά τὰ βρεῖ κανεῖς στά εἰδικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας. Πλατύτερα, τούς ἀγῶνες του μέ τίς δαιμονικές φάλαγγες καί τίς ἄλλες σκοτεινές δυνάμεις, στίς 26 Σεπτεμβρίου· καί στίς 8 Μαΐου τό παράδοξο θαῦμα, πού συμβαίνει κάθε χρόνο στόν τάφο του. Ἐκεῖ, κατά τρόπο θεῖκό καί παράδοξο, ἀναβλύζει κάθε χρόνο ξαφνικά αὐτή τή μέρα, μιά σκόνη πού οἱ ντόπιοι τήν ὀνομάζουν «Μάννα». Ἀπό αὐτό τό «μάννα» παίρνουν οἱ πάσχοντες καί μέ πολλή πίστη «μεταχειρίζονται εἰς ἀπολύτρωσιν κάθε πάθους, εἰς ἰατρειάν ψυχῶν καί εἰς ὑγείαν σωμάτων»...

(Ἀπό τό βιβλίον τῶν Ἐκδόσεών μας «ΕΡΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»)

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Σεπτεμβρίου 2004
Ἡ μετέστας τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου καὶ θεολόγου
Ἰωάννου τοῦ εὐαγγελιστοῦ († β' αἰ.).
Ἦχος: πλ. δ' – Ἑωθινόν: ζ' – Ἀπόστ.: Α' Ἰω. δ' 12-19 – Εὐαγγ.: Ἰω. ιθ' 25-27, κα' 24-25.
Ἡ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 3 Ὀκτωβρίου, Β' Λουκᾶ.
Ἀπόστολος: Β' Κορ. θ' 6-11 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ζ' 31-36.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Στὴν Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λειτουργεῖ Φροντιστήριον Ὑποψηφίων Κατηχητῶν ποῦ ἰδρύθηκε τὸ 1960 μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Τὸ Φροντιστήριον, μὲ τὸ εἰδικὸ πρόγραμμα μαθημάτων καὶ εκπαιδευτικῶν εὐκαιριῶν, προσφέρει στοὺς νέους, ποῦ ἐπιθυμοῦν νὰ ὑπηρετήσουν τὸ κατηχητικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, τὴν εὐκαιρία νὰ καταρτισθοῦν θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ γιὰ τὸ ὑψηλὸ ἔργο τους.

Ἡ διάρκεια τῶν σπουδῶν εἶναι διετής. Τὰ μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο 17.00-21.00 στὴν Αἴθουσα Διαλέξεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ὁδὸς Ἰωάν. Γενναδίου 14, Μονὴ Πετράκη.

Γίνονται δεκτοὶ σπουδαστές καὶ τῶν δύο φύλων, ἡλικίας 18-40 ἐτῶν, ἀφοῦ προσκομίσουν: α) Ἀποδεικτικὸ σπουδῶν (τουλάχιστον Ἀπολυτήριον Λυκείου) καὶ β) δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Οἱ ἐγγραφές γίνονται καθημερινῶς, κατὰ τίς ὥρες 8.00-14.00 στὸ Γραφεῖο Κατηχήσεως καὶ Νεότητος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἰ. Γενναδίου 14 (δίπλα στὸν «Εὐαγγελισμό»), τηλέφωνο 210.7272347-348.

Στὶς 23 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 17.00 θὰ γίνῃ ἡ ἔναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Φροντιστηρίου.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ

«Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ περισσότερο τέλειοι χριστιανοί, διότι ἔχουν ἁγιασθῆ στὸν μέγιστο βαθμὸ μὲ τὴν ἄσκηση τῆς πίστεως στὸν Ἀναστάντα καὶ αἰωνίως ζῶντα Κύριο Ἰησοῦ. Πράγματι, αὐτοὶ εἶναι οἱ μοναδικοὶ καὶ ἀληθινοὶ ἀθάνατοι μέσα στὸ ἀνθρώπινο γένος, διότι μὲ ὅλο τους τὸ εἶναι ζοῦν ἐν τῷ Ἀναστάντι καὶ γιὰ τὸν Ἀναστάντα Χριστό, καὶ κανένας θάνατος δὲν ἔχει ἐξουσία ἐπάνω τους».

π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς (1894-1979)

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασιῶν 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότρια - Διευθύντρια: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διευκρίτιση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπὸ τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Ὑπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Ἡ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμον μέσω Ἴντερνετ: <http://www.apostoliki-diakonia.gr>