



ΕΤΟΣ 55ον

14 Ιανουαρίου 2007

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 2 (2798)

Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Διάφορα χαρίσματα ως αξιώματα έδωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στην Έκκλησία του, καθώς αναφέρει ο θείος Παῦλος στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. "Όλοι όσοι έχουν βαπτισθεί και έχουν συνταχθεί μαζί του, αναγνωρίζουν τόν Χριστό ως Λυτρωτή και Σωτήρα τους, απαρτίζουν τό σώμα τής Έκκλησίας, τής οποίας κεφαλή είναι ο Κύριός μας.

Χαρίσματα

Ώστόσο όλοι δέν έχουν τό ίδιο αξίωμα ούτε τό ίδιο λειτούργημα. Ιδιαίτερα χαρίσματα έχει δώσει ο Χριστός σε όρισμένα μέλη τής Έκκλησίας. "Άλλους τούς ανέδειξε προφήτες για να διδάσκουν τόν θείο λόγο, άλλους έκανε ευαγγελιστές για να φέρουν τό μήνυμα του Έρωυ Ευαγγελίου στον κόσμο, άλλους ανέδειξε με τή χάρη Του ποιμένες για να ασκοῦν τήν ποιμαντική διακονία και άλλους διδασκάλους για να όρθοτομοῦν τόν λόγο τής αλήθειας του Θεού και να προφυλάσσουν τό ποίμνιο από τίς αίρετικές δοξασίες.

Ό καταρτισμός

Ποιά όμως αποστολή έξυπηρετοῦν οι διακονίες αυτές και σε ποιά σκοπό αποβλέπουν τά χαρίσματα; Ό άπ. Παῦλος στο σημερινό ανάγνωσμα από τήν έπιστολή του προς Έφεσίους τό υπογραμμίζει πολύ χαρακτηριστικά. "Όλα αυτά υπάρχουν «προς τόν καταρτισμόν των άγίων» (Έφεσ. 4, 12). Δηλαδή οι άγιοι, οι πιστοί, οι χριστιανοί που άγωνίζονται τόν καλό άγώνα τής Πίστεως όφείλουν να βλέπουν όλα αυτά τά χαρίσματα που υπάρχουν μέσα στην Έκκλησία ως αξιώματα χάρη του καταρτισμού τους, τής πνευματικής τους σύμφωνα με τόν Θεό οικοδομής. Δέν μπορεί ο χριστιανός να μένει νήπιος στα πνευματικά θέματα, άκαλλιέργητος, στάσιμος και άπροβίβαστος. Δέν μπορεί να περιμένει να έλθει



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έφεσ. δ' 7-13)

Ἡ οἰκοδομὴ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ

Ἀδελφοί, ἐνὶ ἐκάστω ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει· «Ἀναβάς εἰς ὕψος ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις». Τὸ δὲ «ἀνέβη» τί ἐστὶν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβάς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβάς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταστήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἐνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

μόνος του τυπικά, μαγικά καί ἐξωτερικά ὁ καταρτισμός. Εἶναι ἀνάγκη νά προωθήσει σέ συνεργασία μὲ ἐκείνους πού συνεχίζουν τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ.

Στὴν Ἐκκλησία

Αὐτή ἡ συνεργασία, ἡ ὑποκειμενική προσοικείωση ἀπὸ τὸν καθένα μας τοῦ ἐν Χριστῷ καταρτισμοῦ μας, ἐπιτελεῖται στὸν χώρο τῆς Ἐκκλησίας, στὴν ταμειοῦχο τῆς θείας χάριτος. Ἐκεῖ ἐνεργεῖ ἡ σώζουσα τὸν ἄνθρωπο θεία χάρις, γιατί ὅπως γράφει καὶ ὁ ἱερός Κυπριανός (3ος αἰ.) «σωτηρία ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει». Γι' αὐτὸν τὸν καταρτισμὸ μας ἡ ἅγια Ἐκκλησία χρησιμοποιοῖ τὴ διδασκαλία, τὸν γραπτὸ καὶ τὸν προφορικὸ λόγον, ἥτοι τὴν Ἁγία Γραφή καὶ τὸ θεῖο κήρυγμα, τίς συνάξεις μελέτης τῶν θείων Γραφῶν, προσφέρει τὴ λατρεία, ἔχει τὴν ἐξομολόγηση, παρέχει τὴ Θεία Κοινωνία. Ἔτσι οἱ πιστοὶ διδάσκονται, μετανοοῦν, φωτίζονται καὶ ἀγιάζονται. Καὶ αὐτὸς ὁ καταρτισμός μέχρι ποῖο ὄριο φθάνει; Δέν ὑπάρχει ὄριο. Ὁ ἀπ. Παῦλος μᾶς τό διακηρύττει: «Μέχρι καταστήσωμεν (=μέχρις ὅτου καταλήξουμε) οἱ πάντες εἰς τὴν ἐνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Έφεσ. 4,13). Μέχρι τό ὕψιστο σημεῖο τῆς τελειότητος πού εἶναι ὁ Χριστός.

Ἄρχιμ. Χ. Π.

14 Ἰανουαρίου 2007: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων. Τῶν ἐν Σινά καὶ Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων πατέρων· Νίνας ἱεραποστόλου, ἰδρυτρίας περὶ τό 330 τῆς ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας.

Ἦχος: πλ. β' – Ἑωθινόν: Θ' – Ἀπόστολος: Έφεσ. δ' 7-13 – Εὐαγγέλιον: Μαθ. δ' 12-17.

Ἡ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 21 Ἰανουαρίου, ΙΕ' Λουκά (Τοῦ Ζακχαίου).

Ἀπόστολος: Α' Τιμ. δ' 9-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιθ' 1-10.

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἀδελφοί, εἰς τόν καθένα ἀπό μᾶς ἐδόθηκε ἡ χάρις σύμφωνα πρὸς τό μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διά τοῦτο λέγει, Ὅταν ἀνέβηκε εἰς τά ὕψη ἔλαβε αἰχμαλώτους καί ἔδωκε δῶρα εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Τό δέ ἀνέβηκε, τί σημαίνει παρά ὅτι καί κατέβηκε πρῶτα εἰς τά κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ἐκεῖνος πού κατέβηκε εἶναι αὐτός πού καί ἀνέβηκε ὑπεράνω ὄλων τῶν οὐρανῶν, διά νά γεμίσῃ τά πάντα. Καί τά δῶρά του ἦσαν: μερικοί νά εἶναι ἀπόστολοι, ἄλλοι προφῆται, ἄλλοι εὐαγγελισταί, ἄλλοι ποιμένες καί διδάσκαλοι, πρὸς τόν σκοπόν νά καταρτίσουν τοὺς ἁγίους, διά τό ἔργον ὑπηρεσίας, διά τήν οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρις οἷου φθάσωμεν ὅλοι εἰς τήν ἐνότητα τῆς πίστεως καί τῆς πλήρους γνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς τό μέτρον τοῦ τελείου ἀναστήματος τοῦ Χριστοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Αἰλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὁ Χριστός σαρκώθηκε γιά νά μᾶς ξαναπλάσει. Ἐπρεπε ἀπό τήν ἀρχή νά ἀναμορφώσει ὅ,τι εἶχε φθαρεῖ πάνω μας – καί οἱ συσσωρευμένοι ἀπό αἰῶνες ἔθισμοί τῆς ἁμαρτίας εἶχαν φθεῖρει πολλά. Κι ἔτσι πῆρε ἀνθρώπινο σῶμα, ἔζησε ἀνθρώπινη ζωή μέσα στό χῶρο καί τό χρόνο. Ἐργάστηκε, ἴδρωσε, ἀγωνίστηκε, χάρηκε, φίλιωσε μ' ἄλλους ἀνθρώπους κι ἔδωσε σ' ὅλα πνευματικό νόημα, προοπτική σωτηρίας. Τώρα ξέρουμε –γιατί Ἐκεῖνος μᾶς τό ἔμαθε– πώς μέσα ἀπό τήν κάθε ἐργασία, κάθε ἀγώνα, κάθε χαρά, κάθε ἀνθρώπινη σχέση, κάθε περίσταση τοῦ βίου μπορούμε νά συναντήσουμε τόν Πατέρα, ὅπως κι Ἐκεῖνος ἦταν κάθε ὥρα ἐνωμένος μαζί Του. Ἀκόμα καί μέσα ἀπό τό θάνατο ξέρουμε –γιατί καί Ἐκεῖνος γνώρισε θάνατο– πώς μπορούμε πιά νά συναντήσουμε τή Ζωή – τή Ζωή τῆς δικῆς Του Ἀνάστασης.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ: Δραγατσανίου 2, Πλατ. Κλαυθμῶνος, Τ.Κ. 105 59, Τηλ. 210-3310.977, 210-3228.637 (καί Fax), Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν (Ε.Κ.Π.Α) Πανεπιστημιόπολη-Ζωγράφου, Τηλ. 210-7275.853, Κεντρική διάθεση, Ἰασίου 1, Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-7272.381, Fax 210-7272380.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ἐθνικῆς Ἀμύνης 9α καί Τσιμισκῆ, Τ.Κ. 546 21, Τηλ. 2310-275.126, Fax 2310-278.559.

ΠΑΤΡΑ: Ρ.Φεραίου 143 καί Φιλοποίμενος 24, Τ.Κ. 262 21, Τηλ. καί Fax 2610-223.110.

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΒΙΟ

Πολλοί στοχαστές ισχυρίζονται πώς ό σημερινός πολιτισμός είναι πολιτισμός τῆς εικόνας – σέ κάθε ἔκφανση τῆς καθημερινότητας. Ὁ νέος ἄνθρωπος εἶναι ὁ πιό πρόσφορος δέκτης τῆς εικόνας, μιᾶς καί ἡ προσωπικότητά του, καθῶς μέρα μέ τή μέρα διαμορφώνεται, χρησιμοποιεῖ κάθε ὑλικό τῆς καθημερινότητας γιά τήν πρόοδό της. Ὅμως ἄς ἔχουμε ὑπόψη πῶς ἡ εἰκόνα μπορεῖ νά εἶναι τό «σχολεῖο τῶν ἀγραμμάτων», ἀλλά μπορεῖ καί νά στραγγαλίσει τή φαντασία τοῦ ἀνθρώπου: στόν πολιτισμό τῶν γραμμάτων, τά προσλαμβανόμενα μηνύματα περιγράφονται ἀπό τίς λέξεις, ἀφήνοντας ἔτσι τή φαντασία νά περιεργαστεῖ τή μορφή καί τό περιγράμμά τους· στόν πολιτισμό τῆς εικόνας, τά προσλαμβανόμενα μηνύματα περιγράφονται ἀπό τήν τελεσίδικη ἀπεικόνισή τους – δέν μένει περιθώριο στή φαντασία. Ἄς χαιρόμαστε λοιπόν τά ὀφέλη τῆς εικόνας, ἀλλά ἄς μὴν λησμονοῦμε ταυτόχρονα νά πλουτίζουμε καί τή φαντασία μας (κυρίως μέσα ἀπό τόν κόσμο τῶν βιβλίων). Διότι τί ἀξία ἔχει ὁ ἄνθρωπος –καί εἰδικά ὁ νέος– χωρίς φαντασία;



Ἀκοῦστε στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 89,5 FM

«Ο ΡΥΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΙΑΣ» Μέ τόν Δημήτρη Κοσμόπουλο

Ἀπό Δευτέρα ἕως Παρασκευή 10.00 – 11.00π.μ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Εἰρήνης (ὁδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν ὁποία περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά ὁμιλεῖ. 2) Κάθε Δευτέρα καί ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας στόν ὁμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἁγίας καί ὁμιλεῖ ἕνας ἀπό τοῦς Ἐφημέριους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασιῶ 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδόσις - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Ἡ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οἱ «**ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ**» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκουμενικοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm