



ΕΤΟΣ 55ον

1 Ιουλίου 2007

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 26 (2822)

Ο ΠΙΟ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΥΜΝΟΣ

Μήπως ξέχασε ότι σύγχρονος ἄνθρωπος ν' ἀγαπᾷ; Μήπως ή ἀγάπη έψυγη στό ψυγεῖο τῆς τεχνοκρατίας; Μήπως τό iερό χρέος τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀληθινεγγύης τῶν ἀνθρώπων τό ἔχει διαδεχθεῖ ή περιποίηση τοῦ «ἐγώ» καί μόνο; Αύτά τά ἔρωτήματα γεννιοῦνται καθημερινῶς, ὅταν ἀντικρίζει κανείς κατάματα τήν πραγματικότητα τῆς σύγχρονης κοινωνίας. Όστόσο ή ἀληθινή ιστορία τῆς ἀνθρωπότητας δέν γράφεται μέ το μίσος. Γράφεται μέ τήν ἀγάπη πού ἔχει πηγή τό Θεό καί μοιάζει ως φλέβα πού διαρκώς ἀναβρύζει καί δέν πιγοστεύει, διότι ὁ Θεός εἶναι τό κεφάλαιο τῆς ἀγάπης. Ἀπό τό ἀλπο μέρος, πόσο ξέρουμε τί σημαίνει αὐτή ή πέξη, τῆς όποιας τόσο πολύ γίνεται κατάχροση; Τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα μᾶς καθοδηγεῖ σ' αὐτή τήν εὔρεση τοῦ θησαυρίσματος τῆς πλεξεως ἀγάπη. Ο ἀπόστολος τῶν Ἀθηνῶν Παῦλος εἶναι ἔτοιμος καί δίνει στό δέκατο τρίτο κεφάλαιο τῆς Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς του τό ἀληθινό περιεχόμενο καί νόημα τῆς ἀγάπης.

Ο ύμνος τῆς ἀγάπης

‘Ἄξιζει πλέξη πρός πλέξη καί φράση πρός φράση νά προσεγγίσουμε τόν ὑπέροχο καί iερότατο αὐτόν ύμνο, τόν όποιο ὁ πρωτοκορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων καί τῆς οἰκουμένης διδάσκαλος ἔγραψε ὅχι μόνο γιά τούς πιστούς τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας καί τῆς Κορίνθου εἰδικότερα, ἀλλά γιά τήν ἀνθρωπότητα ὀλόκληρη, γιά τόν καθένα μας. Ιδού τί πλέει γιά τήν ἀγάπη.

«Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ». Ἐκεῖνος δηλαδή πού ἔχει ἀγάπη εἶναι μεγαλόψυχος, ἔχει πλατειά καρδιά.

«Χροστεύεται». Γίνεται εὔεργετικός καί ὠφέλιμος.

«Ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ». Δέν ζηλεύει καί δέν φθονεῖ.

«Ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται». “Οποιος ἔχει ἀγάπη δέν συμπεριφέρεται μέ αλιαζονεία οὕτε μέ αὐθάδεια καί δέν προβάλλει τόν ἔσαυτό του.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α' Κορ. ιβ' 27-ιγ' 8)



Ο Ύμνος τῆς ἀγάπης

Ἄδελφοί, ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεός ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. Μὴ πάντες ἀπόστολοι; Μὴ πάντες προφῆται; Μὴ πάντες διδασκάλοι; Μὴ πάντες δυνάμεις; Μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; Μὴ πάντες γλώσσας λαλοῦσι; Μὴ πάντες διερμηνεύουσι; Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα. Καὶ ἔτι καθ' ὑπερβολὴν ὅδὸν ὑμῖν δείκνυμι. Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἥκῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. Καὶ ἔαν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἔαν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὡστε ὅρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. Καὶ ἔὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἔὰν παραδῷ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδένῳ ὠφελοῦμαι. Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περιπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἔαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. Εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

«Οὐ φυσιοῦται». Δέν φουσκώνει ἀπό οἵσπι καὶ ὑπεροφάνεια.

«Οὐκ ἀσχημονεῖ». Δέν πράττει τίποτα τό ἄσχημο. Φέρεται μέ σεβασμό καί μέ εὔγένεια πρός ὅλους.

«Οὐ ζητεῖ τά ἔαυτῆς». Δέν ζητεῖ τά δικά της συμφέροντα.

«Οὐ παροδύνεται». Δέν θυμώνει καί δέν ὄργιζεται.

«Οὐ λογίζεται τό κακόν». Δέν σκέπτεται ποτέ κακό κατά τοῦ πλησίον, οὕτε πλογαριάζει τό κακό πού τοῦ ἔγινε.

«Οὐ καίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ». Δέν καίρεται, ὅταν βλέπει νά γίνονται ἀδικίες.

«Συγχαίρει δέ τῇ ἀληθείᾳ». Χαίρεται ὅταν βλέπει νά ἐπικρατεῖ ἡ ἀληθεία.

«Πάντα στέγει». «Οποιος ἀγαπᾷ σκεπάζει τίς ἀδυναμίες τῶν ἀδελφῶν του καί δέν τόν διαπομπεύει.

«Πάντα πιστεύει». Προδιατίθεται μέ εὔμένεια καί ἐμπιστοσύνη ἀπέναντι τῶν ἄλλων.

«Πάντα ἐλπίζει». Δέν ἀπελπίζεται ὅταν βρίσκεται ἐνώπιον παρεκτροπῶν τοῦ πλησίον, ἀλλὰ διατηρεῖ τήν ἐλπίδα ὅτι αὐτός θά διορθωθεῖ.

«Πάντα ὑπομένει». Σ' ὅλα δεικνύει ὑπομονή γιά τόν πλησίον.

«Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει». Ἡ ἀγάπη ποτέ δέν ξεπέφτει. Ποτέ δέν κάνεται. Μένει πάντοτε βεβαία καί ίσχυρή.

Κάνοντας πράξην τήν ἀγάπην

Ἄς θυμόθουμε τό βάθος, τό ὑψος καί τό πλάτος τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ γιά

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, σεῖς είσθε σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὁ καθένας εἶναι μέλος τοῦ σώματος. Καί ὁ Θεός ἐτοποθέτησε εἰς τὸν ἐκκλησίαν πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα ἔρχονται αἱ θαυματουργικαὶ δυνάμεις, ἔπειτα τὰ θεραπευτικά χαρίσματα, παροχαὶ βοηθείας, διοικητικαὶ ίκανότητες, διάφορα εἴδη γλωσσολαλιῶν. Μήπως εἶναι ὅλοι ἀπόστολοι; Μήπως εἶναι ὅλοι προφῆται; Μήπως εἶναι ὅλοι διδάσκαλοι; Μήπως ὅλοι ἔχουν θαυματουργικά δυνάμεις; Μήπως ὅλοι ἔχουν θεραπευτικά χαρίσματα; Μήπως ὅλοι ἔχουν τὸν γλωσσολαλιά; Μήπως ὅλοι διερμηνεύουν; Νά ἔχετε δέ ζῆλον πρὸς τὰ χαρίσματα τὰ ἄνωτερα. Καὶ τώρα θά σᾶς δεῖξω ἵνα ὑπέροχον δρόμον. Ἐάν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἄνθρωπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλά δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκός πού δίνει πᾶς κύμβαλον πού βγάζει κρότους. Καὶ ἔάν ἔχω κάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὸν γνῶσιν, καὶ ἔάν ἔχω ὅλην τὸν πίστιν, ὥστε νά μεταθέτω βουνά, ἀλλά δὲν ἔχω ἀγάπην, δέν είμαι τίποτε. Καὶ ἔάν μοιράσω σέ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὸν περιουσίαν, καὶ ἔάν παραδώσω τὸ σῶμά μου διά νά καῆ, ἀλλά δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δέν ἔχω. Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπό εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δέν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δέν καυχᾶται, δέν εἶναι ὑπερήφανη, δέν κάνει ἀσχημίες, δέν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δέν ἐρεθίζεται, δέν λογαριάζει τὸ κακόν, δέν καίρει διά τὸ κακόν, ἀλλά συχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν, ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιά τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι. Ἡ ἀγάπη ποτέ δέν θά παύση νά ὑπάρχῃ. Ἐάν εἶναι προφητεία, θά καταργηθῇ· ἔάν εἶναι γλώσσαι, θά παύσουν· ἔάν εἶναι γνῶσις, θά καταργηθῇ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βελλήλα,
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἅμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

τὸν ἄνθρωπο, γιά ὅλους μας. Ἔγινε ἡ Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη. Ὁ Θεός Πατέρας γιά τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου θυσιάζει ὁ, τι πολυτιμότερο εἶχε, τὸν Μονογενῆ Υἱό του. «Οὕτω γάρ ἡγάπησεν ὁ Θεός τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱόν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν» (Ἰω. 3,16). Ὁ Χριστός ἤρθε στὸν κόσμο, γεννήθηκε, σταυρώθηκε, πέθανε καὶ ἀναστήθηκε γιά νά μεταγγίσει καὶ μεταδώσει καὶ σέ μᾶς τὴν «καινῆ ἐντολή» τῆς ἀγάπης. Ἐφερε μιά καινούργια πραγματικότητα στὴν κοινωνία τῶν ἄνθρωπων. Τὴν ἀγάπην. Ἀλήθεια πόσῳ διαφορετικός θά ἦταν ὁ κόσμος μας, οἱ πολιτεῖς μας, οἱ οἰκογένειές μας, οἱ κοινωνίες μας ἐάν ὅλοι μας εἴχαμε ὅχι ἀπλῶς ὡς ἔμβλημά μας, ἀλλά ὡς καθημερινή πράξη, τὴν μεγάλην «αὔτη καινῆ ἐντολή» τῆς ἀγάπης! Όραιότατα τὸ διακήρυξε ὁ μεγάλος δογματικός πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Πασῶν τῶν ἀρετῶν καὶ ἀκρόπολης ἡ ἀγάπη καθέστηκεν» καὶ συμπλήρωσε: «Ἐν ταύτῃ ἡ τελειότης ὁρίζεται».

Αὐτό ζητεῖ ὁ Χριστός μας ἀπό τοὺς ἀληθινούς χριστιανούς. Τούς θέλει νά είναι γεμάτοι ἀπό αὐτή τὴν ἀπέραντη ἀγάπην. «Οπως ἦταν ὅλοι οἱ ἄγιοι, ὡς καὶ αὐτοί οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι πού σήμερα ἐορτάζουμε.

Ἄρχιμ. Χ.Π.

1 Ιουλίου 2007: KYPIAKH Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων (†284)
Τῆξος: δ΄ – Έωθινόν: Ε΄ – Απόστολος: Α΄ Κορ. 1β' 27 - 1γ' 8 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. π' 28-θ' 1.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 8 Ιουλίου, ΣΤΓ΄ Ματθαίου.
Απόστολος: Ρωμ. 1β' 6-14 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ' 1-8.

«Τί δουλειά ἔχουμε» μ’ Ἐκεῖνον;

Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα δό Ιησοῦς συνάντησε δύο δαιμονισμένους. Κι ἦταν σάν νά συναντᾶ στό πρόσωπό τους τήν κακία, τή μανία καί τήν παραφροσύνη αὐτοῦ τοῦ κόσμου. «Τί δουλειά ἔχεις ἐσύ μ’ ἐμᾶς, Υἱέ τοῦ Θεοῦ;» (Ματθ. 8,29), ρώτησαν οἱ δαιμονισμένοι τονίζοντας ἀκριβῶς αὐτή τήν ἀντίθεση τοῦ ἀπόλυτα Ἅγιου μέ τόν παραφθαρμένο ἀπό τήν ἀμαρτία κόσμο. “Ομως μέσα ἀπό αὐτή τήν εἰκόνα οἱ χριστιανοί βλέπουμε ἔναν Θεό πού δέν διστάζει νά ἔρθει καί νά μᾶς συναντήσει παντοῦ, ὅπου κι ἄν εἴμαστε, ἔστω καί στήν χειρότερη κατάσταση, στήν πιό ἀποτρόπαιη ἀμαρτία, στόν κόσμο τῆς πιό ἀκραίας παραφροσύνης. Καί τότε, ὅταν μᾶς συναντήσει, ἔρχεται ἡ ὥρα –ἐμεῖς πιά– νά ἀναρωτηθοῦμε: «τί δουλειά ἔχουμε» μ’ Ἐκεῖνον, πόσο προσπαθοῦμε νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῆς ἐπίσκεψής Του, πόσο προσφερόμαστε γιά νά μᾶς καταστήσει δοχεῖα εύρυχωρα τῆς χάριτος καί τῶν δωρεῶν Του;



Άκοῦστε στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος, «Συνοδοιπορία», μέ τόν Ἀρχιμανδρίτη Συμεών Βενετσιάνο, κάθε Κυριακή στίς 12.00

«ΦΩΝΗ KYPIOY», ἑβδομαδιαῖ φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθῆνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

•Η «ΦΩΝΗ KYPIOY» σ’ δλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm