



ΕΤΟΣ 60όν

9 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 37 (3093)

Η ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ίησοῦς ὁ ἐνανθρωπός Θεός

Τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς σχετίζεται μέ τήν ἐπικείμενην μεγάλην ἔορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Προέρχεται ἀπό ἓνα διάλογο πού εἶχε ὁ Κύριος μέ τὸν φαρισαῖο Νικόδημο ἔνα βράδυ κατά τήν ἀρχή τῆς ἐπίγειας δημοσίου δράσεώς του. Ὁ Νικόδημος εἶναι αὐτός πού βοήθησε τὸν Ἰωσήφ τὸν ἀπό Αριμαθαίας στὴν ἀποκαθήλωση καὶ τὸν ἐνταφιασμό τοῦ Κυρίου.

‘Ο Νικόδημος πίστευσε στὸν Κύριο, ἀλλά ἀκόμη εἶχε πολὺ ταπεινή γνώμη γι’ αὐτόν. Τὸν ἔβηεπε ώς ἐναν διδάσκαλο ἀπεσταλμένο ἀπό τὸν Θεό. Γιά τό λόγο αὐτό ὁ Κύριος τὸν ὄνείδισε γιά τὴν ὄλιγοπιστία του καὶ στὴ συζήτηση αὐτή τοῦ ἀπεκάλυψε ἀρκετές ἀλήθειες ἀναφορικά μέ τὴ θεότητά του. Διορθώνοντας λοιπόν τὸν Νικόδημο τοῦ λέει: «Κανεὶς δὲν ἔχει ἀνεβεῖ στὸν οὐρανό, ἐκτὸς ἀπό αὐτὸν πού κατέβηκε ἀπό τὸν οὐρανό, καὶ αὐτὸς δὲν εἶναι ἀλλος παρά ἐγώ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου». Δηλαδή, μέ ἀλλα πόλιγα ἐννοεῖ τό ἔξης: «Μή νομίσεις ὅτι εἶμαι τέτοιος διδάσκαλος, ὅπως οι προφῆτες, οι ὄποιοι προέρχονταν ἀπό τὴ γῆ. Ἐγώ προέρχομαι ἀπό τὸν οὐρανό. Κανένας ἀπό τούς προφῆτες δὲν ἔχει ἀνεβεῖ στὸν οὐρανό. Ἐγώ ὅμως ἔκει βρίσκομαι συνεχῶς».

Μέ τήν εὔσύνοπτη αὐτή φράση ὁ Κύριος ἀποκαθύπτει τὴ θεϊκὴ φύση του, ἀλλά ἐπίσης καὶ τήν ἐνανθρώπησή του· προφητεύει τήν ἀνάληψή του στὸν οὐρανό καὶ ἔξηγεῖ ὅτι δέν εἶναι ἄνθρωπος πού θά αύτοθεωθεῖ, ἀλλά ὁ Θεός πού ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά θεώσει τήν ἀνθρώπινη φύση καὶ νά τήν ἀνεβάσει στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι φανερώνει ὅτι σκοπός τοῦ ἐρχομοῦ του στὴ γῆ εἶναι νά ἀνεβάσει ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους στὸν οὐρανό. Πῶς ὅμως θά συμβεῖ αὐτό; Διά μέσου τῆς σταυρώσεώς του.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. γ' 13-17)



«Ιva σωθῆ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ»

Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὃ ὁν ἐν τῷ οὐρανῷ. Καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὑψώσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπουν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτω γὰρ ἡγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γάρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον, ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.

Ἰησοῦς καὶ χάλκινος ὄφις

Θέλοντας νά μιλήσει ὁ Κύριος γιά τίν κοσμοσωτήρια σταύρωσή του, ἀποφεύγει νά τίν κατονομάσει μέ σαφήνεια. Δέν πέει, «πρόκειται νά σταυρωθῶ», ἀλλὰ παραπέμπει τὸν Νικόδημο σέ μιά ποιλύ παλιά εἰκόνα τῆς σταυρώσεώς του, τό χάλκινο φίδι. Συγκεκριμένα, στό βιβλίο τῶν Ἀριθμῶν ἀναφέρεται ὅτι ὅταν οἱ Ἐβραῖοι βρίσκονταν στήν ἔρημο μέ τόν Μωυσῆ, ἐπειδή γόγγυσαν κάποτε κατά τοῦ Θεοῦ, ἐμφανίσθηκαν φίδια, τά ὁποῖα δάγκωναν πολλούς καί τούς θανάτωναν. Τότε ὁ Μωυσῆς προσευχήθηκε στόν Θεό καί κατόπιν ἐντολῆς του κατασκεύασε ἔνα χάλκινο φίδι καί τό τοποθέτησε σέ ὑψηλό σημεῖο, ὥστε ὅποιος δαγκωνόταν καί ἔστρεφε τό βλέμμα του πρός τό φίδι αὐτό, γηλύτωνε ἀπό τό θάνατο.

Αὐτό τό γεγονός θυμίζοντας ὁ Κύριος στόν Νικόδημο, τοῦ προφητεύει ὅτι καί ὁ ἕδιος θά πρέπει νά ψωθεῖ, ὥστε ὅποιος πιστεύει σ’ αὐτόν νά σώζεται ἀπό τό θάνατο καί νά ἔχει ζωὴν αἰώνιο. Ἐπίτηδες συνδέει τό χάλκινο φίδι μέ τή σταύρωσή του, γιά νά τονίσει τήν ἄρροπτη σχέση ἀνάμεσα στήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη. Καμία ἀπό τίς δύο δέν μπορεῖ νά νονθεῖ χωρίς τήν ἄλλην. Γ’ αὐτό καί οι πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας ἐκτοξεύουν κατηγορίες κατά τῆς Παλαιᾶς, ἐπειδή θέλουν νά ἀνατρέψουν τήν Καινή.

Ἐπίσης, μέ τόν προφητικό αὐτό λόγο του ὁ Κύριος φανερώνει ὅτι δέν πορεύεται πρός τό σταυρικό πάθος δίκως νά τό θέλει. Ἀπό αἰῶνες προγνώριζε τόν τρόπο μέ τόν ὄποιο θά ἔσωζε τούς ἀνθρώπους καί τόν προεικόνισε μέ ποικίλους τύπους, λόγια καί ἔργα. Δέν πρόκειται ποιπόν νά ύποστεῖ ούσιαστικά καμία βλάβη ἀπό τή σταύρωσή του, ἀλλὰ ἀντίθετα, ἀπό αὐτή θά πηγάσει ἡ σωτηρία στούς ἀνθρώπους.

Ἐκτός αὐτῶν, θυμίζει τήν παλιά ἱστορία μέ τό χάλκινο φίδι, γιά νά μόνη μπορεῖ κανείς νά σκανδαλίζεται καί νά πέει: «Πῶς εἶναι δυνατό νά σωθοῦν αὐτοί πού πιστεύουν σέ ἔναν ἐσταυρωμένο, σέ ἔναν ὁ ὄποιος εἶναι αἰχμάλωτος τοῦ θανάτου»; “Αν οι ἀρχαῖοι Ἰουδαῖοι προσβλέποντας πρός χάλκινη εἰκόνα φι-

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Εἶπεν ὁ Κύριος: «Κανεὶς δέν ἀνέβηκε εἰς τὸν οὐρανόν, παρά ἐκεῖνος πού κατέβηκε ἀπό τὸν οὐρανόν, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὅποῖος εἶναι εἰς τὸν οὐρανόν.» Οπως ὁ Μωϋσῆς ὑψώσει τὸ φίδι εἰς τὸν ἔρημον, ἵτοι πρέπει νά ὑψωθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὡστε καθένας πού πιστεύει εἰς αὐτὸν νά μή καθῇ, ἀλλά νά ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Διότι τόσον πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεός τὸν κόσμον, ὡστε ἔδωκε τὸν Υἱὸν του τὸν μονογενῆ, διά νά μή καθῇ ὅποιος πιστεύει εἰς αὐτόν, ἀλλά νά ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Διότι δέν ἔστειλε ὁ Θεός τὸν Υἱὸν του εἰς τὸν κόσμον, διά νά καταδικάσῃ τὸν κόσμον, ἀλλά διά νά σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθῆκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἄμ. Ἀπιθιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

διοῦ ξέφευγαν ἀπό τὸ θάνατο, πολὺ περισσότερο ἐμεῖς πού πιστεύουμε στὸν Ἐσταυρωμένο, εὐλόγως θά ἀποθαύσουμε ἀσυγκρίτως μεγαλύτερη εὔεργεσία διαφεύγοντας τὸν αἰώνιο θάνατο. Διότι οὕτε ἔξαιτιας τῆς ἀδυναμίας τοῦ σταυρωθέντος Κυρίου, οὕτε πλόγω τῆς μεγάλης δύναμης τῶν σταυρωτῶν του συνέβηκε ἡ σταύρωση, ἀλλά ἐπειδή, ὅπως τονίζει ὁ Κύριος στὸν φαρισαϊ Νικόδημο, ὁ Θεός ἀγάπησε πολύ τὸν κόσμο· γι' αὐτό καὶ παρέδωσε τὸν μονογενή Υἱό του στὴν σταύρωση, ὡστε ὅλοι ὅσοι πιστεύουν σ' αὐτὸν νά μή κάνονται, ἀλλά νά ἔχουν ζωὴν αἰώνιο.

Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά προσέξουμε τὴν ἐναπλαγή ἀνάμεσα στὶς φράσεις «Υἱός ἀνθρώπου» καὶ «Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ». Χροσιμοποιώντας γιά τὸν ἑαυτό του ὁ Κύριος καὶ τίς δύο φράσεις, ἀποκαπλύπτει τὶς δύο φύσεις του, τὴ θεία καὶ τὴν ἀνθρώπινη, οἱ ὅποιες εἶναι ἄρρηκτα ἐνωμένες στὸ πρόσωπό του. Θά ὑψωθεῖ στὸ σταυρό ὡς υἱός ἀνθρώπου, ἀλλά θά καταπλύσει τὸ θάνατο καὶ θά προσφέρει ζωὴν αἰώνια ὡς Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ὡς Θεός δέν θά πάθει τίποτε πάνω στὸ σταυρό, καὶ ὡς ἀνθρωπός δέν θά ὀδηγηθεῖ στὴν ἀνυπαρξία, ἀλλά θά γίνει ἡ ἀπαρχή τῆς ἀνάστασης ὅλων τῶν νεκρῶν. Ἡ Ἐκκλησία ἀπορρίπτει ὡς τελείως ἀπαράδεκτες τὶς πλάνες τόσο τῶν θεοπασχιτῶν, ὅσο καὶ τῶν θνητοψυχιτῶν.

Ἐχοντας λοιπόν ὑπόψη μας τὸν πολύ φιλάνθρωπο χαρακτήρα τῆς πρώτης παρουσίας τοῦ Κυρίου, ἃς ἀγωνισθοῦμε μέ φιλότιμο νά ἀξιοποιήσουμε τὰ σωτήρια ἀποτελέσματα τῆς σταυρώσεώς Του, ὡστε νά διαφύγουμε τὸ θάνατο καὶ νά γίνουμε μέτοχοι τῆς αἰώνιου ζωῆς. Διότι στὴν πρώτη παρουσία «οὐκ ἀπέστειλεν ὁ Θεός τὸν υἱόν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ» (Ιω. 3,16).

Ἄρχιμ. Π. Κ.

9 Σεπτεμβρίου 2012: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
Ίωακείμ και Ἀννης τῶν θεοπατόρων, Σεβτηριανοῦ μάρτυρος.

Μνήμην τῆς Ἐφέσωφ Γ' Οἰκουμενικῆς συνόδου (431).
Μνήμην τῶν μητροπολιτῶν καὶ ἔθνομαρτύρων Χρυσοστόμου Σμύρνης καὶ τῶν σύν αὐτῷ,
ἀνανερθέντων κατά τὸν Μικρασιατικὸν καταστροφήν, καὶ τῶν σύν αὐτοῖς μαρτύρων (1922).

Ὕκκλησις: πλ. α' Ἑωθινόν: Γ' – Ἀπόστολος: Γαλ. στ' 11-18 – Εὐαγγέλιον: Ἰω. γ' 13-17.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 16 Σεπτεμβρίου, Μετά τὴν Ὑψώσιν.

Ἀπόστολος: Γαλ. β' 16-20 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. π' 34 - θ' 1.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Μέ όπόφασην τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸν Ἀποστολικὴν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λειτουργεῖ ἀπό τὸ 1960 τὸ Φροντιστήριο ὑποψηφίων Κατηχητῶν. Μέσα στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου μὲ τὸ εἰδικά κατηπρισμένο πρόγραμμα μαθημάτων καὶ ἐκπαιδευτικῶν εύκαιριῶν, προσφέρει στοὺς νέους, ποὺ ἔπιθυμοῦν νά διακονήσουν τὸ Κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, τὴν εὐκαιρίαν νά καταρπισθοῦν θεωρητικά καὶ πρακτικά γιὰ τὸ τόσο ύψηλό ἔργο τους.

Ἡ διάρκεια τῶν σπουδῶν εἶναι διετής. Τά μαθήματα τοῦ Α΄ ἔτους γίνονται κάθε Σάββατο 4:00 ἔως 6:30 μ.μ., καὶ τοῦ Β΄ ἔτους τὴν ἡμέρα ἀπό 7:00 ἔως 9:30 μ.μ.

- *Προϋποθέσεις:* Γίνονται δεκτοί σπουδαστές, ήλικιας 18 - 40 ἐτῶν, ἀφοῦ προσκομίσουν: α. Ἀποδεικτικό σπουδῶν (ἢ Ἀπολυτήριο Λυκείου), καὶ μία πρόσφατη φωτογραφία.
- *Ἐναρξη μαθημάτων:* Τό Σάββατο 13 Ὁκτωβρίου, θά γίνει ὁ Ἀγιασμός κι ἡ ἐναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Φροντιστηρίου. Οἱ ἐγγραφές θά πραγματοποιοῦνται κάθε Σάββατο μέχρι τίς 10 Νοεμβρίου τίς ὥρες λειτουργίας τοῦ Φροντιστηρίου.
- *Πληροφορίες:* Γιά περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται: α. στὸ Γραφεῖο Κατηχήσεως καὶ Νεόπτος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272.347-346-348 καὶ β. στὸν ἰστοσελίδα τοῦ ὄργανοισμοῦ, www.apostoliki-diakonia.gr στὸν ἐνόπιτα Κατήχηση στὸν ὅποια περιγράφονται ἀναλυτικά ὅλες οἱ ἐκπαιδευτικές - κατηχητικές δραστηριότητες τοῦ Γραφείου Κατηχήσεως.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπὸ τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr