



ΕΤΟΣ 60όν

7 Οκτωβρίου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 41 (3097)

## Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΤΗΣ ΝΑΪΝ

### Η θεία φύση τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν

Ἐνας Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Ξιφιλίνος (ια' αι.), παρατηρεῖ ὅτι ὁ Κύριος μέ τίς ἐντοπίζει, τίς διδασκαλίες καὶ τά θαύματά του, ἔκεινώντας ἀπό τά κατώτερα βαθίζει πρός τά ἀνώτερα, καὶ σάν νά ἀνεβαίνει τίς βαθμίδες μιᾶς κλίμακος ὁδηγεῖ λίγο - λίγο τό γένος τῶν ἀνθρώπων στή γνώση καὶ κατανόηση τῆς θεότητός του, καθώς καὶ τῶν ἀληθινῶν ἀληθειῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων κεντρικότατη θέση ἔχει ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Ἔτσι, διδάσκει καὶ δίνει ἐντοπίζει ὡς ἀπλός διδάσκαλος, ἀλλὰ ὅπως ἀρμόζει σέ Θεό. Ὁμοια θαυματουργεῖ μέ τρόπο θεοπρεπή. Πρῶτα θεραπεύει διάφορες ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων, σωματικές καὶ ψυχικές, στή συνέχεια ἐπιτελεῖ ἀναστάσεις νεκρῶν, λίγο πρίν τό πάθος του ἀνασταίνει τὸν Λάζαρο, ὁ ὥποιος εἶχε πεθάνει πρίν τέσσερεις ἡμέρες, καὶ τέλος ἀνασταίνει τὸν ἴδιο τὸν ἐαυτό του προειδοποιώντας τήν ἀνάσταση ὅλων τῶν νεκρῶν.

### Τό ζωηφόρο σῶμα τοῦ Κυρίου

Μέσα σέ ὅλην αὐτήν τήν παιδιαγωγία τοῦ Ἰησοῦ πρός ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους ἐντάσσεται καὶ ἡ ἀνάσταση τοῦ σιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν. Ὁ Κύριος ἀνέστησε τόν νέον ἀγγίζοντάς τον καὶ πλέγοντας πρός αὐτόν: «Νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθῃς· δηλαδή, νεαρέ, σέ σένα μιλάω, ἀναστήσου».

Δέν ἀρκέσθηκε μόνο στό λόγο, ἀλλὰ πρῶτα ἄγγιξε τόν νεκρό, γιά νά δείξει, ὅπως σπιμειώνει ὁ ἄγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, ὅτι τό σῶμα του ἔχει τή ζωοποιό ἐνέργεια. Εἶναι ζωοποιό τό σῶμα του, ἐπειδή εἶναι ναός καὶ κατοικία τοῦ ζῶντος Λόγου καὶ ἔχει ὅλη τήν ἐνέργειά του. «Οπως ὁ σίδερος πού εἶναι ἐνωμένος ὅλος μέ τή φωτιά, παραμένοντας σίδερος, φέρει ταυτόχρονα καὶ τίς ιδιότητες τῆς φωτιᾶς, ἔτσι καὶ τό σῶμα τοῦ Κυρίου, ὅντας πραγματικά ἀνθρώπινο σῶμα, φέρει μέσα του τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀφοῦ στό πρόσωπο τοῦ



## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ζ' 11-16)

### Ἡ κατάλυση τοῦ θανάτου

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἵκανοι, καὶ ὄχλος πολὺς. Ὡς δὲ ἥγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἴδού, ἔξεκομίζετο τεθνήκως, νίδιος μονογενῆς τῇ μητρὶ αὐτοῦ· καὶ αὕτη ἦν κήρα: καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἵκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. Καὶ ἴδως αὐτὴν ὁ Κύριος, ἐσπλαγχνισθη ἐπ' αὐτῇ, καὶ εἶπεν αὐτῇ· Μή κλαῖε. Καὶ προσελθὼν ἤψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρός, καὶ ἤρξατο λαλεῖν· καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. Ἐλαφε δὲ φόβος ἀπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες· Ὅτι Προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν· καὶ, ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

---

Κυρίου Ἰησοῦ εἶναι πάντοτε ἀχώριστα ἐνωμένες ἡ ἀνθρώπινη μέ τι θεϊκή φύση.

Ἄγγιζοντας ἀνασταίνει τόν νεκρό. Μέ τόν ἴδιο τρόπο καθάρισε τόν πεπρόκαι θεράπευσε τήν αἰμορροούσα γυναίκα. Ὁλοι αὐτοί σύμφωνα μέ τό μωσαϊκό νόμο ἦταν ἀκάθαρτοι καὶ ὅποιος τούς ἀκουμποῦσε γινόταν ἀκάθαρτος. Ὁ Κύριος ὅμως γι' αὐτό ἀκριβῶς τούς ἀγγιζε, γιά νά δείξει ὅτι τό σῶμα του εἶναι θεοφόρο καὶ ἀποτελεῖ πηγή τῆς καθαρότητος. Ὅποιος ἔλθει σέ ἑπαφή μέ αὐτό καθαρίζεται, θεραπεύεται καὶ ἀγιάζεται.

Μερικοί στή θεία κοινωνία φοβοῦνται ἡ ἀποστρέφονται τήν ἀγία λαβίδα, μήπως τυχόν τούς μεταδώσει κάποιο μικρόβιο ἢ ἀσθένεια. Αύτοί πάσχουν ἀπό ἀγνωσία Θεοῦ καὶ καταλήγουν σέ βλασφημία πρός τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς δέν ἐπιδέχεται μόλινση, οὔτε εἶναι ποτέ δυνατόν νά γίνει ἐστία μολύνσεως. Ἀντίθετα, ὅσο ἀκάθαρτος καὶ ἀσθενής καὶ ἄν εἶναι κάποιος στήν ψυχή καὶ τό σῶμα, ὅταν πλησιάζει μέ εὐλάβεια καὶ πίστη τά ἄχραντα μυστήρια, θεραπεύεται, ἀγιάζεται καὶ λαμβάνει ζωήν αἰώνιο. Ὁ ἀθεόφοβος ὅμως, ὅσο καλά καὶ ἄν εἶναι ἀπό σωματικῆς ἀποψης, ἃς μήν πλησιάζει, διότι τό σῶμα τοῦ Κυρίου εἶναι πῦρ «τούς ἀναξίους φλέγον».

### Ἡλίας, Ἐπισσαῖος καὶ Χριστός

Οι Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας στίς ὄμιλίες τους γιά τήν περικοπή αὐτήν, συνηθίζουν νά τί συγκρίνουν μέ τίς ἀναστάσεις νεκρῶν πού ἀναφέρονται στήν Παλαιά Διαθήκη. Ἄς δοῦμε μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα σκέψη πού προέρχεται από τόν ἄγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.

Ο Ἅγιος θυμίζει τόν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὄποιος στήν πρός Ἐβραίους ἐπιστολή ἐγκωμιάζει τούς Ἅγιους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μεταξύ τῶν ὄποίων συγκαταλέγει καὶ τίς γυναῖκες ἐκεῖνες πού μέ τήν πίστη τους ἀξιώθηκαν νά λάβουν

## Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ὁ Ἰησοῦς ἐπῆγε εἰς μίαν πόλιν πού ὠνομάζετο Ναΐν καὶ μαζί του ἐπίγαιναν καὶ οἱ μαθηταὶ του καὶ πολὺς κόσμος. Μόλις ἐπλοιάσει εἰς τὴν πύλην τῆς πόλεως, μετεφέρει ἔξω ἔνας νεκρός πού ἦτο τὸ μόνο παιδί τῆς μητέρας του ἢ ὅποια ἦτο κάτιτρα. Καὶ πολλοί ἀπό τὴν πόλιν ἤσαν μαζί της. Μόλις ὁ Κύριος τὴν εἶδε, τὴν σπλαγχνίσθηκε καὶ τῆς εἶπε: «Μήν κλαῖ». Ἐπροχώρησε καὶ ἔπιασε τὸ φέρετρον, ἐκεῖνοι δέ πού τὸ ἑβάσταζαν ἐστάθηκαν. Αὐτός εἶπε: «Νεανίσκε, σοῦ λέγω, σónκω». Καὶ ἀνεκάθησε ὁ νεκρός καὶ ἤρχισε νά μιλῇ καὶ ὁ Ἰησοῦς τὸν παρέδωκε εἰς τὴν μητέρα του. «Ολούς δέ τούς κατέλαβε φόβος καὶ ἐδόξαζαν τὸν Θεόν καὶ ἔλεγαν: «Προφήτης μεγάλος ἐμφανίσθηκε μεταξύ μας» καὶ «Ο Θεός ἐπισκέφθηκε τὸν λαόν του».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,  
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἄμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

πίσω ἀναστημένους τούς υἱούς τους πού εἶχαν πεθάνει. Συγκεκριμένα, ἀναφέρεται στή κάτιτρα γυναίκα πού ὁ προφήτης Ἡλίας ἀνέστησε τὸν υἱό της καὶ τὴν εὔσεβή Σουναμίτιδα τῆς ὁποίας τὸν υἱό ἀνέστησε ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος. Οἱ δύο αὐτές γυναίκες ἀξιώθηκαν νά πλάθουν ἀναστημένους τούς υἱούς τους, ἐπειδή ἦταν πολύ πιστές καὶ εὐλαβεῖς, καὶ ἐπίσσις ἐπειδή χωρίς νά ἀποθαρρυθοῦν παρακάλεσαν πολύ τούς προφήτες νά τίς βοηθήσουν. Παρόλη τή μεγάλη πίστη καὶ ἀρετή τῶν γυναικῶν ὅμως, οἱ δύο προφῆτες δέν μπόρεσαν προηγουμένως νά ἀναστήσουν τὰ τέκνα τους, παρά ἀφοῦ ἀπομονώθηκαν γιά πολλή ὥρα καὶ προσευχήθηκαν πολύ στὸν Θεό.

Στίν περίπτωση ὅμως τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει τεράστια διαφορά. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς χωρίς νά καθυστερήσει καθόλου καὶ χωρίς νά προσευχηθεῖ, ὄντας βεβαιότατος ἀπό τὴν ἀρχή γιά τὴν ἀνάστασην πού θά ἀκοιλουθήσει, παρήγγειλε στή κάτιτρα μητέρα νά μήν κλαίει, σταμάτησε τὴν πορεία τῆς πομπῆς καὶ μέ ἔναν μόνο πλόγο προστακτικό ἐπανέφερε ἀμέσως τὸν νέον στή ζωή, ἀποδεικνύοντας ἐμπράκτως ὅτι εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Μάλιστα, προσῆλθε αὐτόκλητος πρός τὸ θαῦμα τῆς ἀναστάσεως, ὅχι μόνο γιά νά δεῖξει τή ζωής οποιού του δύναμη, ἀλλά καὶ ὅτι ἔχει ἀσύγκριτη ἀγαθότητα καὶ εύσπλαχνία.

Καὶ ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, εἴμαστε ὅμοιοι μέ τή κάτιτρα αὐτή γυναίκα. Ἡ ψυχή μας χωρισμένη ἀπό τὸν Θεό, πλόγω τῶν ἀμαρτιῶν της, ἔχει τό νοῦ της νεκρό. Εἶναι ἀνάγκη σ' αὐτή τή ζωή, πού ἀποτελεῖ πορεία πρός τὸν τάφο, νά συναίσθανθοῦμε τὴν πραγματικότητα αὐτή, καὶ σάν τὴν κάτιτρα μητέρα νά θρηνοῦμε μέ μετάνοια, ἔτσι ὡστε νά μᾶς σπλαγχνίσθε ὁ Παράκλητος, νά προσέλθει πρός ἡμᾶς, νά καταπαύσει τὰ δάκρυά μας, νά ἀναστήσει τό νοῦ μας καὶ νά μᾶς χαρίσει τὴν ἀληθινή παρηγορία καὶ τὴν αἰώνια ζωή. Ἀμνόν.

Ἄρχιμ. Π. Κ.

7 Οκτωβρίου 2012: ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΛΟΥΚΑ.  
Σεργίου και Βάκχου μεγαλομαρτύρων († 290 - 303). Πολυχρονίου ιερομάρτυρος (δ' αι.),  
Τουλιανοῦ πρεσβυτέρου, Καισαρίου διακόνου, (α' αι.) μαρτύρων.  
ΤΗXOS: α' - Έωθινόν: Ζ' - Απόστολος: Β' Κορ. θ' 6- 11 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ζ' 11-16.  
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 14 Οκτωβρίου, Δ' Λουκᾶ.  
Απόστολος: Τίτ. γ' 8-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. π' 5-15.

## ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Γραφείο Έξωτερικής Ιεραποστολῆς τῆς

Αποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος

Τό Σεμινάριο θά άρχισει τό Σάββατο 13 Οκτωβρίου, ώρα 18:00 στό ιούγειο  
τοῦ κτηρίου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας, οδός Ιασίου 1, Αθήνα.

Διδάσκονται τά άκολουθα μαθήματα:

- Σύγχρονη Ιεραποστολή • Κανονικό Δίκαιο Ιεραποστολῆς • Τριτοκοσμική Κοινωνιολογία • Θεολογία Ιεραποστολῆς • Ιεραποστολική Άγιολογία • Στοιχεῖα Τροπικῆς Νοσολογίας • Αφρικανική Εθνολογία • Ιεραποστολική Πρακτική και Μεθοδολογία

Είναι άνοικτό γιά όσους ένδιαφέρονται νά τό παρακολουθήσουν.

- Πληροφορίες στά τηλέφωνα: 210 7272315-316

## ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Η διάρκεια τῶν σπουδῶν είναι διετής. Τά μαθήματα τοῦ Α' έτους γίνονται κάθε Σάββατο 4:00 ἔως 6:30 μ.μ., και τοῦ Β' έτους τίνι ἵδια ημέρα ἀπό 7:00 ἔως 9:30 μ.μ.

- Πληροφορίες: Γιά περισσότερες πληροφορίες οι ένδιαφερόμενοι μποροῦν νά άπευθύνονται: α. στό Γραφείο Κατηχήσεως και Νεότητος τῆς Αποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272.347-346-348 και β. στήν ιστοσελίδα τοῦ Όργανισμοῦ, [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr) στήν ένότητα Κατήχηση στήν όποια περιγράφονται άναλυτικά ὅλες οι έκπαιδευτικές - κατηχητικές δραστηριότητες τοῦ Γραφείου Κατηχήσεως.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο και ώρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Αγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Αθήνα. Προηγεῖται ἡ Ακολουθία τοῦ Έσπερινοῦ, στήν όποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Αρχιεπίσκοπος και θά ὄμιλει. 2) Κάθε Παρασκευή και ώρα 5.30 μ.μ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προοκυνηματικό Ναό Αγίας Βαρβάρας στόν ομώνυμο Αλητο Αττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Αγίας και ὄμιλει ἔνας ἀπό τούς Εφημερίους τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖς φύλλο δρόθιδόξου πίστεως και ζωῆς τῆς Αποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα. Έκδότης - Διευθυντής: Επίσκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Έκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας.

\* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)