



ΕΤΟΣ 64ον

18 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 38 (3303)

ΚΕΡΔΗ, ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ

Καθώς «ἡ ὠραιότης τῆς Ἐκκλησίας», ὁ Τίμιος Σταυρός, εἶναι ἀκόμη ὑψωμένος στό κέντρο τῶν ναῶν μας, καθὼς ἡ Ἐκκλησία μας ἀκόμη πανηγυρίζει τὴν Παγκόσμια Ὑψωσὴ του, καθὼς δὲν χορταίνουμε νὰ ἐνατενίζουμε τὸ ὄργανο πού ἀπὸ μέσο θανάτου καὶ ἐξουθενώσεως ἐγινε σύμβολο δύνამως καὶ δόξας, ἔρχεται ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει ἕνα λόγος τοῦ Κυρίου, ὄχι ἀπλῶς ἐκφραστικὸ, ἀλλὰ τόσο κατηγορηματικὸ, ὥστε νὰ ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς πρόκλησης. Καὶ τοῦτο διότι ὁ Χριστὸς προσπαθεῖ νὰ μᾶς ἀφυπνίσει ἀπὸ τὸν λήθαργο καὶ τὴ χαίνουσα τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου, ἀκριβῶς διότι ἔχει νὰ πεῖ ἀλήθειες, οἱ ὁποῖες μάλιστα δὲν εἶναι γενικὲς καὶ ἀόριστες, ἀλλὰ εἶναι ἀλήθειες ζωῆς, μὲ αἰῶνια προοπτικὴ.

Ἐκεῖνο πού θέλει ὁ Χριστὸς εἶναι μὲ τὰ λόγια του σήμερα νὰ προκαλέσει ἕναν ἰσχυρὸ συγκλονισμό στὸν καθένα μας, ὥστε παίρνοντας ἀποφάσεις ζωῆς, ν' ἀξιολογήσουμε καὶ νὰ ἱεραρχήσουμε προτεραιότητες καὶ στόχους. Γι' αὐτὸ καὶ δηλώνει καὶ ρωτᾷ: «Ὅποιος θέλει νὰ σώσει τὴ ζωὴ του κατὰ τοὺς ὅρους τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἱστορικῆς συγκυρίας στὴν ὁποία ζεῖ, αὐτὸς θὰ χάσει τὴν πραγματικὴ, τὴν ὄντως ζωὴ. Ὅποιος ὅμως, ἀπορρίπτοντας τίς κοσμικὲς θεωρήσεις τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ περιβάλλοντος, χάσει καὶ θυσιάσει τὴ ζωὴ του, κατὰ τὰ μέτρα τῶν ἀνθρωπίνων πιστευμάτων, ἐμμένοντας στὴν ὁμολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν ὑπακοή του στὸν εὐαγγελικὸ νόμο, αὐτὸς τελικὰ σώζει τὴν ψυχὴ του καὶ κερδίζει τὴ βεβαιότητα τῆς οὐράνιας βασιλείας. Διότι τί θὰ ὠφελήσει τὸν ἄνθρωπο νὰ κερδίσει ὄλον αὐτὸν τὸν πρόσκαιρο κόσμος, ἱκανοποιώντας τὴν κάθε ἐπιθυμία, ἐπιδίωξη ἢ φιλοδοξία του, καὶ στό τέλος χάσει τὴν ἀθάνατη ψυχὴ του; Κι ὅταν ἕνας ἄνθρωπος χάσει αὐτὸ πού τὸν διασφαλίζει στὴ θεία αἰωνιότητα, τότε τί ἀντάλλαγμα μπορεῖ νὰ δώσει γιὰ νὰ ἐξαγοράσει τὴν ψυχὴ του ἀπὸ τὴν αἰῶνια ἀπώλεια;».



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. η' 34-38, θ' 1)

Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἔλθειν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρόν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖτω μοι. Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὅς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμούς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ, μετὰ τῶν Ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσὶ τινες τῶν ὧδε ἐστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσονται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Τὰ μάτια καὶ τὰ πρόσκαιρα

Ὅταν οἱ πρῶτοι Εὐρωπαῖοι ἄποικοι ἔφθασαν στὴν ἀμερικανικὴ ἥπειρο, ἀντιλήφθηκαν τὸν ἐντυπωσιασμό πού προκαλοῦσαν στοὺς ἰνδιάνους ἰθαγενεῖς τὰ πολύχρωμα κομμάτια γυαλιοῦ καὶ κάποιες χάντρες πού κουβαλοῦσαν μαζί τους, παράγωγα τῶν τεχνικῶν δυνατοτήτων τῆς ἐποχῆς. Ἀμέσως ἔσπευσαν νὰ ἀνταλλάξουν, αὐτὰ τὰ ἀσήμαντα καὶ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀξία ἀντικείμενα, μὲ ἐκτάσεις γῆς καὶ πολῦτιμα μέταλλα. Τὸ ἀποτέλεσμα, γιὰ κάποια κρυσταλλῆκια καὶ χάντρες, κάποιοι ἔχασαν πολλὰ καὶ κάποιοι ὠφελήθηκαν δυσανάλογα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κυριαρχία στὴν ἀμερικανικὴ ἥπειρο. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στὶς ἀποικίες τῶν Μεγάλων Δυνάμεων στὴν Ἀφρικὴ, ὅπου μὲ φθινὰ ἀλλὰ ἐντυπωσιακὰ ἀνταλλάγματα κάποιοι ἀπέκτησαν τὸν πλοῦτο τῆς ἀφρικανικῆς ἡπείρου, τὸν ὁποῖο καὶ νέμονται, ἐπικαλοῦμενοι αὐτὰ τὰ «κατοχυρωμένα» δικαιώματά τους μέχρι σήμερα, ἐγκαταλείποντας τοὺς λαοὺς τῆς Ἀφρικῆς στὴ φτώχεια, τὴν ἀμάθεια καὶ τὴν ἐκμετάλλευση.

Τὸ ἴδιο «κόλλη» χρησιμοποιεῖ ὁ σύγχρονος κόσμος ἀπέναντι στὸν κάθε ἄνθρωπο, καὶ ἰδιαίτερα τοὺς νέους, ὅταν εἶναι νὰ πάρουν ἀποφάσεις ζωῆς καὶ νὰ χαράξουν τὴν πορεία πού θὰ ἀκολουθήσουν. Τοὺς θαμπώνει μὲ τὰ ψεύτικα καὶ ἐντυπωσιακὰ, γιὰ νὰ τοὺς στρατεύσει στὴν ὑπηρεσία τοῦ συστήματος, ἀπομυζώντας τὴν κάθε ἰκμάδα καὶ δημιουργικὴ ἰκανότητα, ἀποστερώντας τους χρόνια ζωῆς, γιὰ τὰ ὁποῖα συνήθως οἱ ἄνθρωποι μεταιώνουν γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τὰ δαπάνησαν, ἢ καλύτερα τὰ ἔχασαν.

Τί μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς τὸ κορυφαῖο πού μπορεῖ νὰ διεκδικήσει ὁ ἄνθρωπος στὴν παρούσα ζωὴ καὶ ὑπὸ τίς κρατοῦσες κοινωνικὲς συνθήκες, θεωρήσεις καὶ πιστεύματα; Ἐξουσία; Κανεὶς ἀπὸ ὅσους φαίνονται ὅτι ἐξουσιάζουν τοὺς λαοὺς στὴν πραγματικότητα δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ κάνει ὅ,τι θέλει. Εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ὑποτάσσεται σὲ πιέσεις ἰσχυρῶν, νὰ συμμορφώνεται σὲ κε-

ηεύσματα ἄλλων, νά συμβιβάζεται γιά νά κρατήσει τήν κάθε ἐξουσία, τήν ὁποία σέ κάθε περίπτωση δέν μπορεῖ νά νέμεται παρά μόνο γιά κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι νά ἐμφανισεῖ ὁ «ἐπόμενος» γιά νά τοῦ τήν ἀφαιρέσει, πάντα μέ ὄρους καί κανόνες ἐρμηνευόμενους καί ἐφαρμοζόμενους κατά τή συγκυρία τῆς στιγμῆς... Πηλοῦτος; Δέν ὑπάρχει πιό ἄπιαστο ὄνειρο. Λιώνουν οἱ καημένοι οἱ ἄνθρωποι στό κυνήγι καί τή διεκδίκησή του, γιά νά κερδίσουν στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων ἕνα βιοπορισμό, γευόμενοι πολλήδες πίκρες καί ἀπογοητεύσεις, ιδίως ὅταν κατορθώνουν, ἔστω γιά λίγο ν' ἀποκτήσουν πολλή, γιά νά τά δοῦν στή συνέχεια νά ἐξανεμίζονται. Ὅμορφιά; Δέν ὑπάρχει πιό ἀναξιόπιστος «φίλος». Κάτι ὁ χρόνος πού τή μαραίνει, κάτι ἡ μόδα πού ἀλλιάζει τά πρότυπα κατά περιόδους, κάτι ὁ κόπος πού χρειάζεται νά καταβάλῃ κανεῖς καί τά χρήματα πού πρέπει νά ξοδέψει, γιά νά διατηρήσει ἢ νά μεταβάλῃ αὐτό πού διαθέτει, εὐκόηα καταλήγουμε στό ὅτι ἀπαιτοῦνται δυσανάλογες θυσίες γιά ἀπεληπιστικά πρόσκαιρα ἀποτελέσματα. Γνώση; Ὅμοηογώντας τά σημαντικά ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης μας, ὀφείλομε συνάμα νά παρατηρήσουμε ἀφενός μὲν ὅτι ἔδωσε τή δυνατότητα γιά ποικίλες, μεγάλες καί πρωτοφανεῖς καταστροφές σέ βάρος τοῦ ἀνθρώπου, σέ σημεῖο πού πλέον νά διεκδικεῖται σοβαρά ἡ ἠθική ὀριοθέτησή της μέσω τῶν κανόνων τῆς βιοηθικῆς, ἀφετέρου ἡ μονοδιάστατη προσκόλλησή σέ αὐτήν ὀδηγεῖ σ' ἕναν κυκεῶνα ἀνικανοποίητου, καθώς πάντα τά ἐρωτήματα εἶναι περισσότερα καί περιπλοκότερα ἀπό πρῖν.

Ζυγός δικαιοσύνης

Πραγματικά, ὅσα ἔχει ὡς σπουδαῖα ἡ παρούσα ἱστορική συγκυρία νά προσφέρει στόν ἄνθρωπο, μοιάζουν μέ τά φτηνοπράγματα γιά τά ὁποῖα ἔχασαν κάποιοι ἐντυπωσιασμένοι πηλοῦτο ἀμύθητο, προκαλώντας ζημιὰ καί στοὺς ἑαυτοὺς τους καί στοὺς ἐπιγόνους τους. Ἐν κάποιος τὰ ἐξετάσει στήν προοπτική τῆς αἰωνιότητος, ὁπότε τό χεῖλος τοῦ τάφου εἶναι τό ὄριό τους καί τό μυστήριο τοῦ θανάτου τό πρῖσμα μέσα ἀπό τό ὁποῖο ξεκαθαρίζουν καταστάσεις καί ἀποκτοῦν τήν πραγματική τους ἀξία, τότε εὐκόηα τόσα πολλή καί τόσο «σπουδαῖα», ἄνετα προσδιορίζονται ὡς ἀσήμαντα, περιττά, βαρίδια στή ζωή.

Ἀπό τήν ἄλλη, ἔχουμε τό παράδειγμα τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, τῶν ὄντως ἀνθρώπων, τῶν Ἀγίων, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπό τόν τρόπο τῆς ζωῆς τους ἀποδεικνύονται «οἱ μηδέν ἔχοντες καί τὰ πάντα κατέχοντες», αὐτοὶ πού κατ' ἄνθρωπο φαίνονται νά θυσιάσουν ἢ νά «χάνουν» πολλή γιά νά κερδίσουν τελικά τὰ πάντα. Αὐτοὶ πού σέ κάθε περίπτωση πραγματικά ζοῦν καί χαίρονται τή ζωή. Αὐτοὺς πού κι ἂν ἀκόμη κάποιοι ἄνθρωποι τοὺς ξεχνοῦν, τοὺς θυμᾶται ὁ Θεός γιατί τοὺς ζεῖ στήν αἰωνιότητά του, τήν ἴδια στιγμή πού οἱ «διάσημοι» κατά κόσμον καταντοῦν ἄσημοι στό διηνεκές.

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ προβάλλεται ἀκόμη στοὺς ναοὺς μας ὡς ζυγός δι-

18 Σεπτεμβρίου 2016: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ.

Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης Κρήτης (Ζ΄ αἰ.).

Ἦχος: δ΄ – Ἐωθινόν: Β΄ – Ἀπόστολος: Γαλ. β΄ 16-20 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. π΄ 34-38, θ΄ 1.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 25 Σεπτεμβρίου, Α΄ Λουκᾶ.

Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. α΄ 21 - β΄ 4 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ε΄ 1-11.

καιοσύνης πιά, ἐπάνω στόν ὁποῖον μπορούμε νά ζυγίζουμε τίς ἐπιδιώξεις, τά ὄνειρα, καί τίς ἀποφάσεις μας. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Σταυροῦ, ὡς ἀξιακό σύστημα πού δείχνει στήν αἰωνιότητα, εἶναι τό ἀσφαλέστερο κριτήριον γιά νά μή χαραμίσομε τή ζωή μας στό κυνήγι τῆς ματαιότητος, ὑπηρετώντας σκοπιμότητες ἐπαχθεῖς καί πρόσκαιρες. Δέν ὑπάρχει ἀντιστάθμισμα στήν ἀπώλεια τοῦ αἰώνιου Θεοῦ. Ἡ πορεία μας πρός Αὐτόν εἶναι ἡ πλέον ἀσφαλῆς καί ὠφέλιμη ἀπόφαση, στήν ὁποία ὀφείλουν νά ὑποτάσσονται οἱ ὅποιες ἄλλες ἐπιδιώξεις στή ζωή αὐτή.

Ἄρχιμ. Ἰ. Ν.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ἡ προσφορά τῆς ἀνόθευτης καί εἰλικρινοῦς ἀγάπης ἀποτελεῖ τό κίνητρο τῆς δημιουργίας καί λειτουργίας τοῦ Σεμιναρίου Ἐκμάθησης τῆς Ἑλληνικῆς Νοηματικῆς Γλώσσας.

■ Διάγραμμα Λειτουργίας:

Τό πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Σεμιναρίου περιλαμβάνει τίς ἀκόλουθες θεματικές ἐνότητες : Στό πρῶτο καί στό δεύτερο ἔτος σπουδῶν παρέχονται βασικές γνώσεις τῆς Νοηματικῆς Γλώσσας· καί στό Ἐπιμορφωτικό ἔτος γνώσεις πού ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τήν Κατηχητική Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.

■ Πληροφορίες:

Γιά περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι μπορούν νά ἀπευθύνονται: α. στό Γραφεῖο Κατηχήσεως καί Νεότητας τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272347-348 (καθημερινά 8π.μ.-2μ.μ. ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς) β. στό ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο: katixisi@apostoliki-diakonia.gr καί γ. νά λαμβάνουν πληροφορίες στήν ἰστοσελίδα τοῦ Ὄργανισμοῦ, www.apostoliki-diakonia.gr, στήν ἐνότητα *ποιοί εἴμαστε – Τομέας Κατηχήσεως καί Ὁρθοδόξου Μαρτυρίας*, στήν ὁποία περιγράφονται ἀναλυτικά ὅλες οἱ ἐκπαιδευτικές-κατηχητικές δραστηριότητες τοῦ Γραφείου Κατηχήσεως.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασιῶ 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής· Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διευκρίτιση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Ἡ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr