



ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ 65ον

24 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 39 (3356)

## ΑΚΛΟΝΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ

Ο Τιμόθεος, πρός τὸν ὁποῖο ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνει καὶ τῇ δεύτερη αὐτή ἐπιστολή, καλῶντας τὸν κοντά του, συνάντησε τελικά τὸν Παῦλο γιά δεύτερη φορά στὴν Ρώμη, κατὰ τὴ δεύτερη σύλληψη τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἔθνῶν. Ἀκολούθως ἐπέστρεψε στὴν Ἔφεσο, ὅπου παρέμεινε μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Δομητιανοῦ, ὅπότε καὶ ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο, μᾶς ἐξιστοροῦν οἱ Ἀποστολικές Διαταγές.

### Δύσκολοι καιροί

Ο Παῦλος ύπενθυμίζει στὸν ἔμπιστο συνεργάτη του Τιμόθεο ὅτι ἡ ἐποχή εἶναι δύσκολη. Τοῦ μιλάει γιά τούς ψευδοδιδασκάλους, τούς ὄποίους δέν διστάζει ἀλλοῦ (Γαλ. 1,6) νά ἀποκαλέσει κήρυκες ἐτέρου «εὔαγγελίου», καθώς καὶ γιά τὰ προσκόμματα πού δημιουργοῦν στὸ ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς. Μᾶς προξενεῖ ἐντύπωση ἡ πρωτοπόρα χρήση τῆς πλέξης «εὔαγγελίο», προκειμένου περὶ ψευδοδιδασκαλῶν, χωρίς φυσικά νά προσδίδει ὁ Ἀπόστολος καμιά κανονικότητα σὲ αὐτό. Χρησιμοποιώντας τόσο ἐπεύθερα καὶ ταυτόχρονα τόσο παραδοσιακά τὴ γλώσσα, μᾶς προφυλάσσει ἀπό φανατισμούς καὶ παράξενες ἐμμονές καὶ ἐμᾶς τούς νεωτέρους.

Τοῦ συνιστᾶ ἐπίσης νά ἔχει αύταπάρνηση καὶ ἡρωισμό, καὶ τοῦ δίνει κατευθυντήριες ποιμαντικές «γραμμές» ἀπέναντι στούς σύγχρονούς του ψευδοδιδασκάλους, μνημονεύοντας πλίγο πρωτύτερα τούς Φιλιππού καὶ Ὑμέναιο.

Προσέχοντας στὸ κείμενο βλέπουμε τὸν Παῦλο νά χρωματίζει μέ μελανά, μάλιστα, χρώματα τὴν πνευματική κατάσταση τῆς Ἔφεσου καὶ προτρέπει τὸν Τιμόθεο νά διατηρεῖ τὴ σταθερότητα στὴν πίστη, ἀντιτάσσοντας στὴ χαλεπότητα τῶν καιρῶν τὰ ἔργα καὶ τὸν ἄμεμπτο βίο τοῦ διδασκάλου του, καὶ ἐστιάζοντας κυρίως στὴν ἐν γένει συμπεριφορά του, τίς προθέσεις καὶ τὰ ἐπιτήριά του, τὴν πίστη, μακροθυμία καὶ ἀγάπη του, τὴν ὑπομονή του στὰ παθήματα καὶ τούς



## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β' Τμ. γ' 10-15)

### Οι ἐν Κυρίῳ διωγμοί

Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἵα μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις. Οὖν διωγμούς ὑπῆνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ἔζην ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, διωχθήσονται· πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόνητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ κεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

---

διωγμούς στά μέρη πού καί ὁ Τιμόθεος γνώρισε ὡς μαθητής του. Τοῦ δηλώνει ὅμως ἐπισφραγιστικά, ὅτι παρ’ ὅλους τούς διωγμούς καί τίς ἐναντιώσεις ὁ Κύριος τόν ἔσωσε, πράγμα πού τόν κάνει ἀκόμη πιο σταθερό, καί παροτρύνει τόν μαθητή του νά ἀκολουθήσει τό παράδειγμά του, διότι τόν ἀναμένουν παρόμοιες δοκιμασίες. Ἐάρα τοῦ ἐμπνέει τή σταθερότητα στά μαθημένα καί παραδεδομένα, προσφέροντάς του σάν παράδειγμα τή δική του ζωή καί ἐφιστώντας του τήν προσοχή στό νά μήν παρασυρθεῖ ἀπό πονηρούς καί ἀπατεῶντες ἀνθρώπους, οἱ ὄποιοι θά πλανῶνται καί θά πλανοῦν ἄλλους.

### Οι διδάσκαλοι καί τά ἱερά γράμματα

Προηγοῦνται σέ σχέση μ’ ἐμᾶς πάντοτε οι διδάσκαλοί μας κατά τήν ἀρετήν. Είναι οἱ ἔμπειροι καί ἔμ-πυροι καθηγητές, «παρά τούς πόδας» τῶν ὁποίων μαθητεύουμε, καί μάλιστα –τό εύχόμαστε– μέ διάθεση ισόβιας μαθητείας. Είναι ἔκεινοι πού θά μᾶς παροτρύνουν στόν ύπερ τῆς ἀρετῆς ἀγώνα μας, ἔκεινοι οι ὄποιοι γνωρίζουν ἐκ πείρας τόν πνευματικό πόλεμο καί τίς ἐπικίνδυνες πλευρές του, ἔκεινοι οι ὄποιοι γνώρισαν τόν ἑαυτό τους καί, ἄρα, καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους, μέσα στό φῶς τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ.

Ἐνας τέτοιος ἀπλανής διδάσκαλος τῆς κατά Χριστόν ἀρετῆς ὑπῆρξε γιά τόν ἀπόστολο Τιμόθεο ὁ Παῦλος, ὁ ὄποιος τοῦ ὑπενθυμίζει νά διατηρεῖ ζωηρά στή μνήμη του ὅχι μόνον τά ὅσα ἔμαθε, ἀλλὰ καί ἀπό ποιόν τά ἔμαθε. Ὁ διδάσκαλος είναι ἔκεινος πού ὀδηγεῖ τόν μαθητή στόν Χριστό, καθιστώντας τον στόν κατάλληλο καιρό, καιροί ἀγγεῖο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, εὔθετο στήν ὅποια διακονία τοῦ ἀνατίθεται ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Ἀναφέρει ὅμως καί ὁ Παῦλος γιά τόν Τιμόθεο ὅτι ἀπό μικρό παιδί γνωρίζει τίς Γραφές. Σημαίνει αύτό ὅτι παιδιόθεν ὁ ἀπόστολος Τιμόθεος εἶχε μάθει νά ἐντρυφεῖ στίς Γραφές καί τά ἱερά κείμενα, καί ὁ νοῦς του ἔκτοτε πουζόταν ἀπό τό φῶς τους. Σίγουρα σέ αύτό ἐπαιξε ρόπο καί ή πιστή Ιουδαία μπτέρα του, Εύνικη.

## Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Παιδί μου Τιμόθεε, παρακολούθησε τίν διδασκαλίαν μου, τόν τρόπον τῆς ζωῆς, τίν πρόθεσιν, τίν πίστιν, τίν μακροθυμίαν, τίν ἀγάπην, τίν ύπομονήν, τούς διωγμούς, τά παθήματα, τά ὅποια μοῦ συνέβησαν εἰς τίν Ἀντιόχειαν, εἰς τό Ἰκόνιον, εἰς τά Λύστρα. Πόσους διωγμούς ὑπέφερα καὶ ἀπό ὅλα μέ εἶσαν ὁ Κύριος. Καί ὅλοι ὅσοι θέλουν νά ζήσουν εὔσεβῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θά διωχθοῦν. Πονηροί ὅμως ἄνθρωποι καὶ ἀπατεῶντες θά προκόψουν εἰς τό χειρότερον πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σύ ὅμως, μένε εἰς ἐκεῖνα πού ἔμαθες καὶ διά τά ὅποια ἀπέκτησες βεβαιότητα, διότι ξέρεις ἀπό ποιόν τά ἔμαθες, καὶ διότι ἀπό τῆς βρεφικῆς ηλικίας ξέρεις τά ἰερά γράμματα, τά ὅποια ἔχουν τίν δύναμιν νά σέ ὁδηγήσουν εἰς τίν σοφίαν πρός σωτηρίαν διά τῆς πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,  
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἐξει σημασία λοιπόν τά παιδιά μας σήμερα νά ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ τόν θησαυρό τῆς ἀγίας Γραφῆς καὶ τά κείμενα τῶν Πατέρων μας. Τά κείμενα αὐτά, κατάληπτα δοσμένα στά παιδιά, θά ἀποτελέσουν τό εὔκρατο πνευματικό κλίμα γιά νά ἀναπτυχθοῦν σωστά ἡ ψυχή καὶ τό σῶμα τους, πάντοτε σέ συνδυασμό μέ τή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι μέσα ἐκεῖ τά κείμενα αὐτά «ζοῦν», «ἀνασαίνουν» καὶ σωστά ἐρμηνεύονται.

Ἐπομένως, τίθεται ἐν προκειμένῳ τό σοβαρό ἔργο τῆς Κατήκνησης, στήν όποια ἡ Ἐκκλησία, ἀπό τίς ἀπαρχές της ἀκόμη, ἔδωσε ποιλύ μεγάλη σημασία, δίδει ὅμως καὶ στίς μέρες μας. Οι γονεῖς «ύποχρεοῦνται», θά πέγαμε, νά συνδράμουν τό ἔργο αὐτό, προτρέποντας ζωηρά τά τέκνα τους νά πηγαίνουν στίς κατηχητικές ὅμάδες τῶν κατά τόπους ἐνοριῶν, ὅπου θά ἀποκτήσουν τά κατάληπτα πνευματικά ἀντισώματα ἀπέναντι στή γενική πνευματική ἐπιδημία πού λυμαίνεται τόν ἄνθρωπο στίς μέρες μας.

### Ἡ ἀγία ισαπόστολος Θέκλα, «πνευματικό τέκνο» τοῦ ἀποστόλου Παύλου

Ἡ ἀγία Θέκλα, ἡ ὅποια ἐορτάζει σήμερα, κατά τόν ὅσιο Νικόδημο τόν ἀγιορείτη, παρακολούθησε τή διδασκαλία τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ «διαμορφώθηκε» πνευματικά ἀπό αὐτήν. Εἶναι γνήσιο «πνευματικό τέκνο» τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἔθνῶν, καταγόμενη ἀπό τό Ἰκόνιο καὶ οἰκογένεια εἰδωλολατρῶν, ἡ ὅποια ἀντιστάθηκε ποιλύ στήν ἐπιπλογή της. Στήν οἰκία τοῦ Ὁνοσιφόρου στό Ἰκόνιο, μετέβαινε συχνά καὶ ἀκουγε τόν Παύλειο πλόγο, τόσο μάλιστα ἀπορροφοῦνταν ἀπό αὐτόν, ὕστε πλησμονοῦσε ἀκόμη καὶ νά ικανοποιήσει ὅλα τά πρός τό ζῆν. Κινήθηκε ιεραποστολικά, κήρυττε τό Εὐαγγέλιο μέ τήν εὐλογία τοῦ Παύλου, ἀντιμετώπισε πλῆθος ἀνείπωτων πειρασμῶν ἀπό τόν κόσμο καὶ τό φρόνημά του καί, τέλος, ἀσκητεύοντας στά περίχωρα τῆς Σελεύκειας, ὅπου καί

24 Σεπτεμβρίου 2017: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ  
 Θεοτόκου τῆς «Μυριδιώσισσης» ἐν Κυθήραις. Θέκλης μεγαλομάρτυρος.  
 Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου.  
 Ὦχος: βαρύς – Ἔωθινόν: Ε΄ – Ἀπόστολος: Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15 – Εύαγγέλιον: Λουκ. ε΄ 1-11.  
 Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 1 Ὁκτωβρίου, Β΄ Λουκᾶ.  
 Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. στ΄ 16-ζ΄ 1 – Εύαγγέλιον: Λουκ. στ΄ 31-36.

ἐπιτέλεσε πλήθος θαυμάτων, ἀναπαύτηκε ἐν Κυρίῳ σέ βαθύ γῆρας. Νά ἐπικαλούμαστε τίς πρεσβεῖες τῆς Ἅγιας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ώστε νά ἀναδειχθούμε κι ἐμεῖς τέκνα γνήσια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀμήν! Ἀρχιμ. Ἐ.Τ.

## ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

**Η** προσφορά τῆς ἀνόθευτης καί εἰλικρινοῦς ἀγάπης ἀποτελεῖ τό κίνητρο τῆς δημιουργίας καί λειτουργίας τοῦ Σεμιναρίου Ἐκμάθησης τῆς Ἑλληνικῆς Νοηματικῆς Γλώσσας. Οἱ συμμετέχοντες σ' αὐτήν τίν ἔκπαιδευτική δραστηριότητα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἔχουν τή δυνατότητα νά βοηθήσουν ὅλους τούς συνανθρώπους μας πού στεροῦνται τήν ἀκοή, ἔχοντας ὅμως ἄλλες διεξόδους ἐπικοινωνίας καί οἱ ὁποῖοι συγχρόνως διψοῦν νά μάθουν γιά τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία.

- “Ἐναρξη μαθημάτων: Τίν ἐρχόμενην Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου θά γίνει ἡ ἐναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Σεμιναρίου.
- Διάγραμμα Λειτουργίας: Τά μαθήματα γίνονται ἀνά δεκαπενθήμερο ἡμέρα Πέμπτη. Τό πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Σεμιναρίου περιλαμβάνει τίς ἀκόλουθες θεματικές ἐνότητες: Στό πρώτο καί στό δεύτερο ἔτος σπουδῶν παρέχονται βασικές γνώσεις τῆς Νοηματικῆς Γλώσσας καί στό Ἐπιμορφωτικό ἔτος γνώσεις πού ἔχουν ἀμεον οχέον μέ τήν Κατηχητική Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
- Γιά περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται: α. στό Γραφεῖο Κατηχίσεως καί Νεότητος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210.7272347-348 (καθημερινά 8 π.μ.-2 μ.μ. ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς) β. στό ἡλεκτρονικό ταχυδρομεῖο: katixisi@apostoliki-diakonia.gr καί νά λαμβάνουν πληροφορίες στήν ιστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ, [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr), στήν ἐνότητα *Ποιοί εἶμαστε – Τομέας Κατηχίσεως καί Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας*, στήν όποια περιγράφονται ἀναλυτικά ὅλες οἱ ἔκπαιδευτικές-κατηχητικές δραστηριότητες τοῦ Γραφείου Κατηχίσεως.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθοδόξου πίσεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναὸν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)