



ΕΤΟΣ 67ον

21 Ιουλίου 2019

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 29 (3451)

ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΟΥ

Ποιλύ συχνά στήν παρότρυνση νά ένταχθει κάποιος στή μυστηριακή ζωή της Έκκλησίας, ή άπαντηση είναι: «Έγώ πιστεύω μέ τόν τρόπο μου». Πρόκειται γιά διαχρονικό σύμπτωμα νοσηρής αύτονομίας και αυτάρκειας, τό όποιο ό απόστολος Παῦλος τό όνομάζει «έθελοθροποσκεία»: ό καθένας «κόβει και ράβει στά μέτρα του» τόν πλόγο τοῦ Θεοῦ και τήν παράδοση της Έκκλησίας, παρουσιάζοντας μιά έπιφαση σοφίας, ταπεινοφροσύνης και δισκησης, άλλη στήν ούσια έξυπηρετώντας τήν «πλησμονήν της σαρκός» (Κοιλ. 2,23), δηλαδή τήν ικανοποίηση τοῦ έγωιστικοῦ φρονήματος.

Πλάνη έξαιτίας φιλαρχίας

Στό σημερινό άποστολικό άνάγνωσμα, γράφοντας ό Παῦλος πρός τούς Ρωμαίους, έκφράζει τόν βαθύ του πόνο βλέποντας τούς όμοεθνεῖς του Ιουδαίους νά κινδυνεύουν νά χάσουν τή σωτηρία τους, έξαιτίας αυτής της θανατηφόρας άρρωστιας, της «έθελοθροποσκείας». Τά συμπτώματά της φαίνονται στήν έπιμονή τους νά «στήσουν τήν ιδίαν δικαιοσύνην», δηλαδή τή δική τους άντιληψη γιά τόν τρόπο δικαιώσης και σωτηρίας.

Τό πόστο είναι ή πλατάρα τοῦ Αποστόλου γιά τή σωτηρία τών συμπατριωτών του, τό έξεφρασε στό προηγούμενο κεφάλαιο της ίδιας έπιστολής μέ τρόπο συγκλονιστικό: «Θά εύχόμουν έγώ ό ίδιος νά χωριστώ άπο τόν Χριστό (καί ἄρα νά χάσω τή δική μου σωτηρία) γιά χάρη τών άδειφῶν μου Ιουδαίων (άρκει νά σωθοῦν αύτοί)». Βέβαια δέν τούς νιώθει μόνο άδειφούς του άλλη και «τεκνία του», ὅπως μᾶς έπισημαίνει ό ιερός Χρυσόστομος, θυμίζοντάς μας ότι και γι' αύτούς πέρασε «ώδινες» ποιλύ φοβερότερες άπο τίς φυσικές ώδινες. Διότι «έκει μέν της σαρκός ό πόνος», έδω ὅμως οι πατρικές «ώδινες τήν ίδια τή δύναμη της ψυχῆς καταξαίνουσι· και γιά νά μάθεις ότι είναι χειρότερες αύτές οι ώδινες, σέ έρωτῶ: ποιός ποτέ χάριν τών παιδιῶν του εύχθηκε όχι μόνο νά ύπομείνει γένννα άλλη και νά είναι άναθεμα άπο Χριστοῦ;». Στή σημερινή περικοπή ό άποστολος Παῦλος έπαναλαμβάνει τή σφοδρή έπιθυμία της καρδιᾶς του και τήν

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωμ. ι' 1-10)



Σωτηρία σ' ὅποιον πιστεύει

Ἄδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραὴλ ἔστιν εἰς σωτηρίαν· μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ κατ' ἐπίγνωσιν. Ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἴδιαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. Τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς· ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει· Μή εἶπης ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; Τοῦτ' ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν· ἡ τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; Τοῦτ' ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. Ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ὄχημα ἔστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτ' ἔστι τὸ ὄχημα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. “Οὐτε ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἔγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν.

ἔντονη προσευχή του γιά τή σωτηρία τους. Οι Ιουδαϊοί είχαν κυριολεκτικά κοιλήσει στήν πλανεμένην πλέον –μετά τήν ἔλευσην τοῦ Μεσσία– ἀντίθηψη ὅτι ἡ σωτηρία ἐπιτυγχάνεται μόνο μέ τήν τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Τρόμαξε, ἐπίσης κυριολεκτικά, νά ἀπαγκιστρωθεῖ ὁ πρών Σαῦλος ἀπό αὐτή τήν πλάνη, ἀφοῦ χρειάστηκε ἡ ἀφυπνιστική συνάντησή του μέ τόν Μεσσία στήν πορεία του πρός τή Δαμασκό. Καί ἔχοντας νιώσει πόσο δύσκολη είναι αὐτή ἡ ἀφύπνιση, προσπαθεῖ ἑδῶ νά τούς δικαιολογήσει, πλέγοντας ὅτι ἔχουν μέν «ζῆλον Θεοῦ ἀλλ᾽ οὐ κατ' ἐπίγνωσιν». Ἀμέσως μετά, δύμας, θά στιγματίσει τή νοσηρή ισχυρογνωμοσύνη τους καί τήν τραγικήν ἐπίπτωσή της, πού είναι ἡ ἐκ μέρους τους ἀπόρριψη τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Καί αὐτά τά πλέι μέ πόνο ὁ Ἀπόστολος, γιά νά δείξει, κατά τόν ιερό Χρυσόστομο, ὅτι «οὐκ ἔξ ἀγνοίας ἀλλά ἀπό φιλονικίας καί φιλαρχίας μᾶθησον ἐπίλανθησαν».

«Ἐκ χάριτος, οὐκ ἔξ ἔργων σωτηρία»

Θά ἔπρεπε ἡ ἀπροκατάληπτη μελέτη καί ἡ σωστή ἐφαρμογή τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου νά τούς ἔχουν ὀδηγήσει στή σωτήρια ὁμοιογία ὅτι «τέλος νόμου Χριστός»· καί ὅτι Αὐτός πλέον είναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά σώσει «πάντα τόν πιστεύοντα», καί ὅχι ἡ –ούσιαστικά ἀνέφικτο– τήρηση ὅπλων τῶν νομικῶν διατάξεων. Ὁ ἐγωισμός καί ἡ φιλαρχία τούς τύφλωσαν τόσο πολὺ, ώστε –ὅπως πλέει ἔνας ἐρμηνευτής– «οὔτε κατάλαβαν οὔτε τήρησαν αὐτό, πού ἥθελε ὁ νόμος (τήν προσαγωγή στόν Χριστό)· καί ὅχι μόνο αὐτό ἀλλά παρουσίασαν ὡς σκοπό τοῦ νόμου ἔνα πράγμα ὑπέρογκο καί ἀκατόρθωτο: τήν τυπική τήρηση τῆς πληθώρας τῶν νομικῶν διατάξεων».

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, ή ἐπιθυμία τῆς καρδιᾶς μου καί ή προσευχή μου εἰς τὸν Θεόν εἶναι ὑπέρ τῶν Ἰσραηλίτῶν, διά νά σωθοῦν. Μαρτυρῶ γι' αὐτούς ὅπι ἔχουν ζῆλον Θεοῦ ἀλλά ὅχι μέ ἐπίγνωσιν. Διότι, ἐπειδή ἀγνοοῦν τὴν δικαιώσιν πού δίνει ὁ Θεός καί προσπαθοῦν νά στήσουν τὸν δικόν τους τρόπον δικαιώσεως δέν ὑπετάχθησαν εἰς τὴν δικαιώσιν πού προέρχεται ἀπό τὸν Θεόν. Διότι τὸ τέλος τοῦ νόμου εἶναι ὁ Χριστός, διά νά δικαιωθῇ καθένας πού πιστεύει. Ο Μωϋσῆς γράφει διά τὴν δικαιώσιν πού προέρχεται ἀπό τὸν νόμον ὅτι ὁ ἄνθρωπος πού ἐτίρποσε τὰς ἐντολάς Θά ζήσῃ δι' αὐτῶν. Ἡ δικαιώσις ὅμως πού προέρχεται ἀπό τὴν πίστιν, λέγει, Μή πῆς εἰς τὴν καρδιά σου ποιός θά ἀνεβῇ εἰς τὸν οὐρανόν; διά νά κατεβάσῃ δηλαδή τὸν Χριστόν, ἢ Ποιός θά κατεβῇ εἰς τὴν χώραν τῶν νεκρῶν; διά νά ἀνεβάσῃ δηλαδή τὸν Χριστόν ἀπό τοὺς νεκρούς. Ἀλλά τί λέγει; Κοντά σου εἶναι ὁ λόγος, εἶναι εἰς τὸ στόμα σου καί εἰς τὴν καρδιά σου. Ο λόγος δηλαδή τῆς πίστεως, τὸν ὅποιον κηρύττομεν. Εάν ὁμολογήσῃς μέ τὸ στόμα σου ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι Κύριος καί πιστέψῃς μέ τὴν καρδιά σου ὅτι ὁ Θεός τὸν ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν, τότε θά σωθῆς. Διότι μέ τὴν καρδιά ὁ ἄνθρωπος πιστεύει ὅτι ὁδηγεῖ εἰς δικαιώσιν, μέ τὸ στόμα δέ ὁμολογεῖ ὅτι ὁδηγεῖ εἰς σωτηρίαν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέηλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία, θά ἐρμηνεύσει ὁ Χρυσορρήμων, «όλοκληρη προέρχεται ἀπό τὴν ἄνωθεν χάρο· ὅχι ἀπό τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ ἀπό τὴν πίστη στὸν Χριστό· ἡ σωτηρία μας εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ». Προσπαθώντας ὁ Ἀπόστολος νά μᾶς δώσει νά καταλάβουμε τί σημαίνει «δωρεάν σωτηρία», προσαρμόζει στὸν σκοπό του κάποιους λόγους τοῦ Θεόπτη Μωϋσῆς ἀπό τὸ Δευτερονόμιο, ὅπου ὁ Προφήτης ἐπίσης προσπαθεῖ νά μᾶς πεῖ ὅτι ἡ σωτήρια ἐντοπή τοῦ Θεοῦ «οὐχὶ ὑπέρογκός ἐστιν οὐδέ μακράν ἀφ' ἡμῶν» (Δευτ. 30,11). «Δέν σοῦ ζητάει ὁ Θεός», πλέει καί ὁ Ἀπόστολος, «πράγματα ἀκατόρθωτα, γιά νά σωθεῖς. Δέν σοῦ εἴπει κανείς νά ἀνεβεῖς στὸν οὐρανό γιά νά κατεβάσεις τὸν Χριστό, οὕτε νά κατεβεῖς στὸν ἄδη γιά νά τὸν ἀναστήσεις. Αὐτά τὰ ὑψιστα Μυστήρια κενωτικῆς ἀγάπης καί θυσίας συντελέσθηκαν ἀπό τὸν Σωτῆρα μας Χριστό. Τώρα πλέον ἡ σωτηρία σου εἶναι πολύ κοντά σου· εἶναι κοντά στὸ στόμα σου καί στὴν καρδιά σου. Ἡ μόνη δική σου συμμετοχή, ὁ μοναδικός σου ἐλεύθερος κόπος εἶναι νά πιστέψεις στὸν Χριστό μέ τὴν καρδιά σου καί νά τὸν ὁμοιογήσεις Σωτῆρα σου μέ τὸ στόμα σου».

Τὸ κόστος τῆς παρροσίας

Ἡ πίστη αὐτή καί ἡ σωτήρια ὁμοιογία στηρίζονται σέ δύο κυρίως ιστορικά γεγονότα: στὴν Σάρκωση τοῦ Λόγου καί στὴν Ἀνάστασή του. Πρόκειται γιά

21 Ιουλίου 2019: KYPIAKH E' MATTHAIOS

Ίωάννου όσιου καὶ Συμεών όσιου τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ († 590).

Παρθενίου ἐπισκόπου τῶν Ραδοβιζίων Ἀρτης.

ΤΗXOS: δ' – Έωθινόν: Ε' – Απόστολος: Ρωμ. 1' 1-10 – Εὐαγγέλιον: Μtθ. n' 28 - θ' 1.

Η ΕΠΙΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 28 Ιουλίου, ζ' Ματθαίου.

Απόστολος: Ρωμ. 1β' 6-14 – Εὐαγγέλιον: Μtθ. θ' 1-8.

«μυστήρια κραυγῆς, ᾧ ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ ἐπράχθη» (ἄγιος Ἰγνάτιος Θεοφόρος). Πιστεύουμε καὶ ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Κύριος τῆς δόξης, ὁ Γιαχβέ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καὶ ὅτι νίκησε γιά ἐμᾶς τὸν θάνατο μὲ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή του. «Περί ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγώ κρίνομαι», θά πεῖ ὁ Παῦλος ἀπολογούμενος στὸ συνέδριο τῶν Ἰουδαίων, δίνοντας κορυφαῖο παράδειγμα ὅτι «ἡ παντελής σωτηρία» δέν εἶναι μόνο μιά ἀνέξοδη πίστη, ἀλλὰ ἔχει, κατά τὸν Θεολόγο Γρηγόριο, καὶ μιά ἀκριβή προσθήκη: «τὴν παρροσίαν τῆς ὁμολογίας».

Καὶ αὐτή ὅμως ἡ συχνά «δαπανηρή» παρροσία εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ ἡ μᾶλλον βραβεῖο τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλους ἐκείνους τούς μάρτυρες, πού –ὅπως ὁ πρωτοκορυφαῖος Απόστολος– «ἐνεδυναμώθησαν τῇ πίστει δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ» (Ρωμ. 4,20).

Ἄρχιμ. Β. Λ.

Νέα πολυτελής ἔκδοση τῆς Αποστολικῆς Διακονίας

ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

κατά τό κείμενον τό ἐγκεκριμένον
ύπό τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας
(σχῆμα 25X35 ἑκ., σελ. 326+62)

Κυκλοφορήθηκε ἀπό τίς ἑκδόσεις τῆς Αποστολικῆς Διακονίας σὲ ἀναθεωρημένη καὶ πολυτελή ἔκδοση τό Θεῖο καὶ Ἱερό Εὐαγγέλιο. Ἡ παρούσα ἀναθεωρημένη καθ' ὅλα ἑκδοση –μέ νέα γραμματοσειρά, στοιχειοθεσία - σελιδοποίηση καὶ μοναδική γιά τίς λειτουργικές ἑκδόσεις εἰκονογραφικά διακόσμηση-, περιέχει τό αὐτό κείμενο τῆς προπογουμένης ἑκδόσεως, δηλαδή τό βασισθέν ἐπί τῆς πατριαρχικῆς ἑκδόσεως τοῦ βυζαντινοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης.

«ΦΩΝΗ KYPIOY», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθιοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Αποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθῆνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ KYPIOY» σ' δόλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr