



ΕΤΟΣ 67ον

29 Δεκεμβρίου 2019

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 52 (3474)

Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΔΙΩΚΤΗ

Είναι μᾶλλον σίγουρο ότι, αν ζοῦσε ὁ Σαούλ –ό μετέπειτα Παῦλος– στά πρώτα χρόνια της ζωῆς του Χριστοῦ, θά ἀνήκε στούς «ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου», σ' αὐτούς διηλαδή πού, όπως ἀναφέρει τὸ σημερινό Εὐαγγέλιο, ἀνάγκασαν τὸν Χριστό σὲ ἔξοριά πλίγο μετά τὴν Γέννησή του. Αὐτό βεβαιώνει ἡ ὅλη «ἀναστροφή του ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ», ἢ ὅποια τὸν ὁδήγησε στὸ νά «διώκῃ τὴν Ἐκκλησίαν», όπως ὁ ἴδιος παραδέχεται· «μεθ' ὑπερβολῆς ἀπάστολος ἐπιχειροῦσε νά τὴν σβήσει, νά τὴν καταστρέψει καὶ νά τὴν ἀφανίσει», κατά τὸν ἱερό Χρυσόστομο.

«Δός μοι, υἱέ, σὺν καρδίᾳν»

“Ομως καὶ ὁ νεογέννητος Μεσσίας, κατὰ κάποιο τρόπο ὡς «πορθητής» ἦρθε νά γίνει· ἦρθε νά «ἐκπορθήσει» τὶς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, ὅχι μέ τὴ βίᾳ, ἀλλὰ καλῶντας μας ἐλεύθερα μέ τὰ πλόγια: «Δός μοι, υἱέ, σὺν καρδίᾳν, οἱ δέ σοι ὄφθαλμοί ἐμάς ὁδούς τηρείτωσαν» (Παρμ. 23,26). Καὶ ὅταν συναντοῦσε ἄρνησην καὶ ἀπόρριψην, δέν ἔλιπε ἀμέσως τὴν «ποιλιορκία», ἀλλὰ ἐπέμενε «σπικώνοντας τὰ χέρια του ὅλην τὴν ἡμέραν πρὸς πλαόν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα, οἵ οὐκ ἐπορεύθησαν ὁδῷ ἀληθινῇ». Ναί! Ἠρθε «γιά νά φανερωθεῖ σ' αὐτούς πού δέν τὸν ζητοῦσαν, καὶ γιά νά μποροῦν νά τὸν βροῦν αὐτοί πού δέν τὸν ἔψαχναν» (Ησ. 65,1-2). “Ετσι στάθηκε καὶ στὸν πόρτα τοῦ Σαούλ καὶ τοῦ χτύπησε· καὶ ὁ Σαούλ τοῦ ἄνοιξε. Καὶ ὁ Χριστός ὅχι μόνο μπῆκε μέσα καὶ δείπνησε μαζί του (Ἀποκ. 3,20) ἀλλὰ καὶ τὸν κάθεσε νά γίνει «Ἀπόστολος τῶν ἑθνῶν».

Λέγοντας ὁ Παῦλος ότι ὁ Θεός τὸν ξεχώρισε «ἀπό τὴν κοιλία τῆς μητέρας του» καὶ ότι «διά τῆς χάριτός του» τὸν κάθησε σ' αὐτή τὴν ὑψηλή ἀποστολή, δέν ὑπονοεῖ κάποια προσωποληψία τοῦ Θεοῦ. Τὶς διακονίες καὶ τὰ τάλαντα ὁ Θεός τὰ μοιράζει κατὰ τὴν ἀνεξιχνίαστη κρίση του. Είναι ὅμως φανερό ότι, ἔστω κι ἂν ὁ θρησκευτικός ζῆτος τοῦ Σαούλ εἶχε πάρει στραβό δρόμο, ὁ με-

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. α' 11-19)



Τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου

Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἀνθρώπον οὐδὲ γάρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συντηλικάτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτῆς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἷματι, οὐδὲ ἀνήλθον εἰς Ιεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἐτῇ τρία ἀνῆλθον εἰς Ιεροσόλυμα ἰστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἔτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

τέπειτα Ἀπόστολος δέν ἦταν οὕτε φυγόπονος οὕτε ύστερόβουλος, οὕτε «ἔλαβεν ἐπί ματαίω τήν ψυχήν αὐτοῦ». Ἔτσι, ὅταν κατάλαβε ποιός εἶναι ὁ Χριστός, τήν «προκοπή» του «ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ» καὶ τὸν ὑπερβάλλοντα ζῆπλο του γιά τίς πατρικές του παραδόσεις, μέ τά ὁποῖα κατεδίώκε τήν Ἐκκλησία, τά φωτίσε καὶ τά ἔξυγίανε, καὶ τά ἔκανε διακονικά ἐργαλεῖα γιά τό ἔργο τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος· «μετέστρεψε τά μαχαίρια του σέ ἄροτρα καὶ τίς πλόγχες του σέ δρεπάνια» (Ησ. 2,4) γιά τήν καθηλιέργεια τοῦ ἄγρου τῆς Ἐκκλησίας. Καί ὁ Θεός προγνωρίζοντας –καὶ ὅχι προορίζοντας– αὐτή του τήν εἰλικρινή καὶ ὀλοπρόθυμη μεταστροφή, τὸν ἔκρινε ἄξιο «νά βαστάσει τό ὄνομά του ἐνώπιον ἔθνῶν καὶ βασιλέων καὶ τῶν σιῶν Ἰσραήλ».

·Ομότιμος μέ τούς Δώδεκα καὶ ὁ Παῦλος

Προφανῶς δέν ἦταν εὔκολο πολλοί στενοκέφαλοι προσήλυτοι –ἀλλά κυρίως οἱ ψευδαπόστολοι– νά δεχθοῦν ὡς γνήσιο ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ κάποιον πού, ὅχι ἀπλῶς δέν ἀνῆκε στούς «διαμεμενηκότες μετά τοῦ Χριστοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτοῦ» (Λουκ. 22,28), ἀλλά πού εἶχε πολλαπλασιάσει τούς πειρασμούς μέσα στήν Ἐκκλησία του. Γ' αὐτό μέ πολύ πόνο ἀλλά καὶ μέ δικαιολογημένη καύχηση ἀναγκάζεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος νά ξαναμιλήσει γιά τή θαυμαστή μεταστροφή του, τονίζοντας ὅτι τό Εὐαγγέλιο δέν τό παρέλαβε ἀπό ἀνθρώπους ἀλλά ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό. Γ' αὐτό καὶ δέν ὑπῆρχε κανένας πλόγος νά συμβουλευθεῖ κάποιον ἀπό τούς «πρό αὐτοῦ ἀποστόλους», χωρίς αὐτό νά μειώνει τόν ἀμέριστο σεβασμό του πρός αὐτούς καὶ ιδιαίτερα πρός τόν κορυφαῖο Πέτρο.

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, οὓς κάνω γνωστόν, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκπρύθηκε ἀπό ἐμέ, δέν εἶναι ἀνθρώπινον, διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπό ἀνθρώπους ἀλλά δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐχετε ἀκούσει, βέβαια, τίνι ἀλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικά κατεδίωκα τίνι ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τίνι πολεμοῦσα. Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν ἀπό πολλούς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μέτι τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον πού ἔδειχνα διά τὰς πατρικάς μου παραδόσεις. Ὄταν δώμας εύδόκησε ὁ Θεός, ὃ ὁποῖος μέτι ξεχώρισε ἀπό τὴν κοιλιά τῆς μπτέρας μου καὶ μέτι ἐκάλεσε διά τῆς χάριτός του, νά τὴν ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱό του, διά νά κηρύγγω αὐτόν εἰς τά ἔθνη, ἀμέσως δέν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους, οὔτε ἀνέβηκα εἰς τά Ἱεροσόλυμα πρὸς ἑκείνους πού ἡσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπό ἐμέ, ἀλλ' ἔφυγα εἰς τὸν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὸν Δαμασκόν. Ἔπειτα, ὕστερα ἀπό τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τά Ἱεροσόλυμα διά νά γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας. Ἄλλον ἀπό τούς ἀποστόλους δέν εἶδα παρά τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

Ἡ ἀφυπνιστική θεοπτία τοῦ ἀποστόλου Παύλου δέν εἶναι ἔνα αὐτόνομο γεγονός, μέτι τὸ ὁποῖο κάποιος πῆγε νά φτιάξει δική του ἐκκλησία. Εἶναι ἔνα θεμελιώδες ἐκκλησιαστικό γεγονός, πού ὅχι ἀπλῶς τὸ δέχθηκαν οἱ πνευματοφόροι ἄγιοι Ἀπόστολοι, ἀλλὰ πού ούσιαστικά ὀδήγησε, μέτι τὸ οἰκουμενικό κήρυγμα τοῦ Παύλου καὶ τὸν μαρτυρικό του θάνατο, στὴν οἰκοδομή καὶ στὴ δόξα τῆς μᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Γι' αὐτὸν ἡ Ἐκκλησία δέν δίστασε στὴν εἰκονογραφία της νά παρουσιάζει τὸν ἀπόστολο Παῦλο παρόντα μαζί μέτι τούς Δώδεκα καὶ στὴν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν Πεντηκοστή, ἔστω κι ἄν ιστορικά ἀπουσίαζε.

Ἡ σωτήρια «πιστία πίθος»

Στὴν κατιούσα πορεία κυρίως τοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ ἐμφανίστηκαν κατά καιρούς ἀρκετές πλαστές μαρτυρίες ἀνθρώπων, πού ισχυρίσθηκαν ὅτι δῆθεν παρέηλαβαν ἀπευθείας ἀπό τὸν «Χριστό» «ἀνανεωμένες» ἐκδόσεις τοῦ Εὐαγγελίου του. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος θεμελιώνοντας τὴν ὄρθοδοξην ἐκκλησιοποιίαν ἔχει φροντίσει νά μᾶς ὑποδείξει τὴν σωστή «πιστία πίθος», πού πετάει ἔξω κάθε τέτοια πλάνη καὶ κάθε αἵρεση· καὶ αὐτή ἡ «πιστία πίθος» δέν εἶναι οὔτε ἀπλῶς ἔνα βιβλίο οὔτε ἔνα πρόσωπο· εἶναι «ὅ εὐηγγελισάμεθα» καὶ «ὅ παρελάβετε». Καὶ τά δύο ρήματα στὸν πληθυντικό παραπέμπουν στὴ γνήσια ἐκκλησιαστικότητα καὶ συνοδικότητα· στὸ Μυστήριο τῆς Μιᾶς, Ἀγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Μόνο αὐτή ἡ Ἐκκλησία διασφαλίζει τὴν

29 Δεκεμβρίου 2019: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ
«Ίωσίφ τοῦ μνήστορος, Δαυΐδ τοῦ προφητάνακτος καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου».

Τῶν ἀγίων υποπίων τῶν ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων. Μαρκέλλου ὄσιου.

Γεωργίου Νικομηδείας, ποιητοῦ τῶν κανόνων.

Τίχος: γ' – Ἐωθινόν: Στ' – Ἀπόστολος: Γαλ. α' 11-19 – Εὐαγγέλιον: Μιθ. β' 13-23.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 5 Ιανουαρίου 2020, πρό τῶν Φώτων.

Ἀπόστολος: Β' Τιμ. δ' 5-8 – Εὐαγγέλιον: Μρ. α' 1-8.

σωστή παράδοση καὶ ἔρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Αύτή ἡ Ἐκκλησία, κατά τὸν Παῦλο, ἔχει τὴν ἀποστολήν καὶ τὴν ἔξουσίαν νά ἀναθεματίσει καὶ νά ἀφορίσει ὅχι μόνο τὸν ἴδιο τὸν Παῦλο ἀλλὰ καὶ ἄγγελο ἐξ οὐρανοῦ, ἃν ἐκεῖνος «εὐαγγελίζεται» ἀλλο Εὐαγγέλιο, διαφορετικό ἀπό αὐτό πού ἐκκλησιαστικῶς μᾶς παρεδόθι (Γαλ. 1,8).

Ο σημερινός κατακερματισμός τοῦ Δυτικοῦ καὶ Προτεσταντικοῦ χριστιανισμοῦ σὲ χιλιάδες ἀλληλομοναριούμενες ὁμάδες σαφῶς ἀπογοτεύει. Δέν εἶναι ὅμως λίγοι ἐκεῖνοι, γιά τούς ὁποίους αὐτή ἡ ἀπόγνωση γίνεται ἐφαθτήριο ὑγιοῦς ἀναζήτησης τῆς ιστορικῆς μιᾶς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, γιά τὴν ὁποία ὁ πρώην διώκτης Παῦλος «περισσότερον πάντων ἐκοπίασε».

Αρχιμ. Β. Λ.

ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 2020

Τά **ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ** περιέχουν τίς εἰδικές τυπικές διατάξεις τοῦ μηνολογίου 2020, ἀφιερωμένα στὸν ἄγιο Νεκτάριο, Μητροπολίτη Πενταπόλεως.

Ο **ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ** περιέχει τό καθημερινό ἐօρτολόγιο καὶ ἐπίκαιρα θεολογικά μηνύματα.

Η **ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ** (ἡμερολόγιο τοέπης) περιέχει συνοπτικό καὶ ἀλφαριθμητικό ἐօρτολόγιο, ἔβδομαδιαῖο ἡμερολόγιο - σημειωματάριο καὶ χρήσιμες πληροφορίες.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (δδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσοπεινοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Μητροπολίτης Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὅποι τῶν ἵερῶν ναῦν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr